

### Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

AB tartışması tekrar kızıştı. Bir yanda AB'ye girişi "koşulsuz" savunan "demokratlar", diğer yanda "ulusal" gerekçelerle içe kapanmış, kendi baskıcı devletini övmeye vardırın "milliciler". Bu eğilimler, geçtiğimiz günlerde bir bildiri savaşı da başlattı. "AB" ciler, daha çok sermaye örgütlerinin güdümünde, Avrupa'ya girerek, herşey "sütliman" olur yaklaşımını yayan bir tarza sahip. Bugüne değin demokratikleşme konusunda hiçbir adım atmayanlar, Kopenhag kriterlerini "kutsal kitap" gibi sunabiliyorlar. Ama, IMF'nin taleplerinden farkı olmayan AB'nin ekonomik taleplerinin üstünü örtüyorlar.

"Milliciler" ise, AB'ye karşı olma adına, baskıcı-otoriter ve sosyal yanından arındırılmış bir devleti savunmaya, her türlü demokratik talebi "Avrupacılık"la eleştirmeye vardırın bir aşırılık içindeler. AB emperyalizmine karşı olanların bir bölümü de, "ulusalcılık" yaparak, kendi "kirli" geçmişlerini aklamış oluyorlar, akıllarınca.

Oysa, Türkiye, böyle bir kutuplaşmaya mahkum değildir. Söz konusu her iki tutum da, özünde gericiiktir. AB'yi demokrasinin kalesi gibi gösterenler sermayenin gericiliğinin temsilcileridir. AB'ye karşı çıkma adı altında, ırkçı bir milliyetçiliği emekçi kesimlerin çıkarıymış gibi gösterenler de, onlar kadar gericidirler.

Türkiye'nin kendi dinamikleri yokmuş gibi, AB'ciler, dış politikayı ABD'ye teslim etmekte hiçbir beis görmezken, AB karşıtlarının önemli bölümü ABD konusunda, nedense anti-emperyalistliklerini hemen unutabilmektedirler. Ekonominin IMF'ye teslim edilmesi konusunda ise, ne AB'cileri, ne de sözde millicilerin hiç şikayeti yoktur. Ayrım, AB usulü baskı mı, Türk usulü baskı mı, noktasında cereyan etmektedir! Yukarıdan "rötuşlanmış" bir demokrasi ve hukukun, kendi dinamiği ile gelişecek bir demokratikleşme yerine ikame edilmesini yeterli bulan AB'ciler, "Türk-usulü" demokrasiyi yeterli bulanlarla kapışıyorlar.

Oysa, başka bir seçenek mümkündür. Her şeyden önce, AB, tıpkı ABD gibi emperyalist bir devlettir. Belki bir farkı, yeni olması, yeniliğinden dolayı da, sosyal ve demokrasi cilası taşımasıdır. Dünya pazarı için, diğer emperyalist ülkelerle rekabet edebilmesinin koşulunun kendi emekçi kesimlerinin kazanımlarını ortadan kaldırmak olduğunun bilincindedir. Bu bilincin adı, Maastricht politikalarıdır! Ayrıca, rekabet edebilmenin bir diğer yolu, yeni pazarlar üzerinden genişlemektir. Doğu Avrupa'da sosyalizmin tasfiyesi ve Türkiye, bu yeni pazarların adresidir. Avrupa'daki işçi haklarına, demokrasiye, barış görüntüsüne aldanmamak gerek. Onlar, iki asırdır Avrupa'da mücadele eden işçi sınıfının kazanımlarının görüntüleridir. Avrupa pazarının genişleme süreci, özünde bu kazanımların tasfiyesi ile paralel seyretmektedir. Seyredecektir. Kendi emekçilerinin kazanımlarına saldıranların, Türkiye'ye demokrasi getirmesi nasıl beklenebilir?

Türkiye'nin emekçileri, tüm dünyadaki kardeşleri ile, sömürsüz, adil, eşitlikçi dünya düşlerini yitirmemişlerdir ki, onlara "kırk katır mı, kırk satır mı" ikilemini dayatıyorlar. Bu ülkede demokratik haklar, bu ülkenin toprağında, bu ülkenin demokratik güçlerince elde edilecektir. İthal demokrasiye de, "milli" baskıya da evet demeyenler, kendi toplumlarının geleceği için ayağa kalkmak zorundadırlar.

AB ve geleceğimiz üzerinden yapılan tartışmalara, TTB, bu üçüncü seçenek üzerinden katılmalıdır. TTB Genel Kurulu, bu ay içinde-bu ortamda- toplanacaktır. Tabip Odaları genel kurulları, ağırlıklı olarak göstermişlerdir ki, hekimler, daha aydınlık, eşit, adil bir Türkiye/sağlık ortamı/hekimlik/tabip odası tercihini öne çıkarmıştır. TTB Genel Kurulu'nun bu öne çıkarışı taçlandırın bir adım olmasını umuyoruz. Diliyoruz.

Bu sayımız, "dosyasız". Bundan birkaç ay önce yaptığımız "savaş" konulu yuvarlak masamızın yanı sıra, savaş, küreselleşme, sağlık örgütlenmesi, eğitim, çalışma koşulları konulu bir dizi çalışma sunuyoruz. Bu arada, Sıdıka Kaya ve arkadaşlarının araştırmasını-kendisinden ve sizlerden özür dileyerek-yeniden basmak durumunda kaldık. Düzeltme ile yetinmeyeceğimiz yanlışlarla dolu olan, geçen sayımızdaki araştırma metninin, yeniden basılmadan geçiştirilmesi mümkün değildi.

Yeni dönemde, yeni TTB yönetimine, eski yollarında yeni umutlar ve başarılar dileriz.