

## DOSYA/GÖZLEM VE GÖRÜŞLER

# BATMAN

### Özet

Bu yazıda Batman'dan 27 şubat Diyarbakır mitingi, 13 mart Ankara mitingine katılım ve Batman'da 19-20 Nisan iş bırakma eylemi değerlendirilmektedir.

### Abstract

In this article; the participation to 27 February Diyarbakır meeting and 13 March Ankara meeting from Batman and 19-20 April strike in Batman are reviewed.

Ülkemizde son 8 yıldır bir çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da işler iyi gitmiyor, beklenen iyi şeyler de bir türlü gerçekleşmiyordu. Bu kötü gidişata dur demek için yerelerde bizler kadar meslek örgütümüz TTB de birşeyler yapmalı diyor ve sonuç alacak, etkili, omuz omuza tek yumruk olacağımız etkinlikler dizisinin startını 17 Aralık'ta meclisin önünde veriyordu.

Bu 8 yıllık sürede iktidar artık bir Dünya Bankası projesi olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesinin olmadığı Sağlıkta Dönüşüm programını hekimlerin-sağlıkçıların itirazına rağmen yürütmekte ısrar ederek uyguladığı popülist uygulamalarla sağlıktan oy devşirmeyi esas almaktadır. Hükümetin bu yaklaşımı en çok iyi hekimliği vurmakta, yoksulların sağlık hakkını giderek gasp etmekte ve sağlık hizmetinin niteliği giderek düşmektedir.

TTB merkez konseyinin 17 Aralıkta startını verdiği iyi hekimlik -nitelikli sağlık hizmeti eylem planı çerçevesinde Türkiye'deki bir çok odada olduğu

gibi Batman tabip odası yönetici ve aktivistleri ile son 6 ayı merkez konseyimizin eylem-etkinlik takvimine paralel olarak çalışarak, üretmek ve olabildiğince tüm meslektaşlarımızla buluşarak ve onlardan aldığımız güç-destek ve moral motivasyonla geçirdik. Attığımız her adım bir sonraki adım için bir moral kaynağı olurken, meslektaşlarımızla her buluşmamız iyi hekimlik adına geleceğe ilişkin umutlarımızı daha bir diri tuttu.

İktidarın sağlığın piyasalaşmasına olan sempatisi ve bunun tam aksine sağlık çalışanları ve hekimlere yönelik hüürsüz, şiddeti kışkırtıcı, çalışma barışını bozucu uygulama ve yaklaşımları sağlık hizmetini sunan biz hekimleri daha çok bir araya gelmeye, örgütlenmeye ve TTB'nin iyi hekimlik -nitelikli sağlık hizmeti sloganı etrafında birleşmeye ve bu sloganı daha bir özümseyip yaşam felsefesi haline getirme gibi tarihi bir misyonu yüklenmeye sevk etmektedir.

İyi hekimlik değerlerine, özgürlüklere, insan haklarına, demokratik- birlikte bir yaşama ve özlük

haklarımıza sahip çıkma TTB'nin olmazsa olmazıdır. Meslek örgütümüz bu değerlere hep sahip çıkagelmiştir. Sağlığı bu kadar umursamaz bir tavırla serbest piyasanın kontrol edilemez para-kar hırsına kurban eden bir iktidara iyi hekimlik-nitelikli sağlık hizmetini hatırlatma görev ve sorumluluğu tabii ki bu ülkenin aydınlık yüzü olan TTB'ye düşmüştür. TTB-Merkez Konseyi yerinde bir kararla 17 Aralık'ta bu kararı kamuoyu ve tüm odalarla paylaşarak eylemin startını vermiş olmakla tarihi misyonunu tekrar yerine getirmiştir.

17 Aralık'tan başlayarak 1. ve 2. basamak ile özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını ve çalışma şartlarını bizzat meslektaşlarımızla bir araya gelerek, dinleyerek, tartışarak çalışma şartlarını bizzat yerinde görerek durum tespitleri yaptık ve bu tespitlerimizi merkez konseyimizin yılların tecrübe, deneyim ve çalışmalarıyla birleştirerek yerelde basın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurduk. Yine meslektaşlarımıza yönelik şiddeti, nedenleriyle birlikte kamuoyuyla paylaştık. Sorunların tespiti için gözlemlerimizin yanında bir anket de yaparak kamuoyu ve TTB Merkezi ile paylaştık. Tüm Türkiye'de diğer odalarımızın da aynı sorumlulukla hareket ettiğini biliyoruz. Sağır sultan duydu ama bir tek iktidar duymak istemedi hekimlerin bu insani taleplerini ve mesleğe sahip çıkma adına onurlu duruşumuzu.

Eylem-etkinliklerimizde bölgesel ihtiyaçlarımızı da cevap olabilmek adına 27 Şubat'ta Diyarbakır'da Anadilde Sağlık Hizmeti adıyla bölgesel bir sağlık mitingi düzenledik. Yağan sağanak yağmura rağmen yaklaşık 5 bin sağlıkçı ile gerçekleştirdiğimiz mitinge TTB-MK Başkanı Sayın Eriş BİLALOĞLU, TTB-MK Üyeleri ve SES genel Başkanı Sayın Bedriye YORGUN' unda aralarında bulunduğu bir çok kişi katılmıştır. Bölge adına sağlık hizmetleri ile ilgili konuşmasını Batman Oda başkanımız Dr. Mehmet DEMİR Kürtçe yapmış olup, artık ana dil önündeki engellerin bu ülkede kalkmasının zamanının geldiğini vurgulanmıştır.

Bölge Tabip Odaları ve SES Bölge Şubelerince gerçekleştirilen mitinge Batman'dan yana katılımın

çok yüksek olması gözlerden kaçmamış ve örgütlü çalışmanın meyvesi burada da alınmıştır. Eylem-etkinliklere bu denli yoğun katılım, bir yandan bizleri gururlandırırken, öte yandan bizlerin iş yükünü de artırıyordu. Çünkü hükümet bu mitingi de görmemiş, görmek istememişti.....

Sağır-körleri oynamaya çalışan iktidarın bu tavrına karşılık merkez konseyimizin 13 Mart'ta Ankara'da yapacağını duyurduğu sağlık mitingi yine bizlerde büyük bir heyecan uyandırarak bu mitinge hazırlandık. Ülkenin tüm şehirlerinden gelen meslektaşlarımız gibi bizlerde Batman'dan sesimizi duyurmak için Ankara Sıhhiye meydanındaydık. Otuz bini aşkın sağlıkçı ile birlikte haykırdık taleplerimizi ve sahip çıktık geleceğimize, karanlıklara izin vermemek adına.

Yine duymak istemedi iktidar yetkilileri sesimizi ve bizler de daha bir moral ve meslektaşlarımızdan aldığımız güçle daha bir umutla çalışmaya devam ettik. Kulağımız da merkez konseyimizdeydi. Miting sonrası alınacak kararı bekliyorduk. Merkez konseyimizin tüm oda başkanlarıyla toplantı yaparak odaların ve meslektaşlarımızın da talepleri doğrultusunda almış olduğu iki günlük GÖREV kararı Batman'da da coşkuyla karşılandı. Kararın açıklanmasından sonra meslektaşlarımızla Tabip odamızda, Batman SES şube yöneticilerinin de katıldığı geniş katılımlı bir GREV planlama toplantısı yaparak büyük bir moral ve heyecanla görev dağılımı ve yapılacakların planlamasını yaptık.

Önümüzde yaklaşık iki haftalık bir süre vardı. Batman merkez ve tüm ilçelerde çalışan meslektaşlarımıza ve diğer tüm sağlık çalışanlarına ve Batman halkına ulaşarak grev gerekçelerimizi paylaşarak greve katılımı sağlamayı amaçladık.

Tüm sağlık çalışanlarıyla yüz yüze birebir görüşürken halka ulaşmak içinde, bu iki hafta boyunca polikliniklere bıraktığımız broşürlerin gelen hastalara verilerek bilgilendirilmelerini sağlarken diğer taraftan basın açıklamalarıyla, şehrin yoğun bölgelerinde ve yine Demokratik Çözüm Çadırında broşürler dağıtarak halkı grev hakkında

bilgilendirerek greve katılım çağrısı yaptık. Batman'daki tüm sivil toplum örgütü temsilcileriyle kurumsal görüşmeler gerçekleştirerek destek talebinde bulunduğumuz gibi tüm kurumları grev gerekçelerimiz hakkında bilgilendirmiş olduk. Görüşmeler sonrası Batman demokrasi platformu adına bir basın açıklaması yapılarak greve destek çağrısı yapıldı. Artık tüm sağlık çalışanlarıyla, meslektaşlarımızla ve Batman halkıyla hazır bir şekilde büyük bir umut ve kararlılıkla grevi bekler olmuştuk. Tüm Batman greve hazırды. Evet, artık İllü Barajıyla yok edilmek istenen tarihi kent Hasankeyf Kalesi bu defa sağlıkçıların greviyle direnişlerine bir yensini ekliyordu. 18 nisan günü BTO' da toplanarak 19-20 Nisan'ın planlamasını yaptık. Her şey yolunda gidiyordu ve direnişlere alışık bir kent olan Batman bu direnişten de alınının akıyla ve TTB Merkez konseyinin kararına yakışır bir şekilde herhangi bir hastayı mağdur etmeden sorumluluğunu bilerek ama bir o kadar da kararlıca greve hazırды.

19 Nisan sabahını erkenden tüm hastane ve aile sağlığı merkezlerinde karşıladık. Batman Bölge Devlet Hastanesi, Batman kadın -doğum ve çocuk Hastanesi ile Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan tüm sağlık çalışanları ve meslektaşlarımız kararlı bir şekilde hiç tavizsiz grevde olduklarını belirterek poliklinik hizmeti vermediler. Sağlıkta ticarileşmesini büyük bir kaygıyla izleyen halkımız da 2 gün boyunca acil olmadıkça polikliniklere başvurmayarak bize desteklerini sundular. Grevden haberi olmayan az sayıda polikliniklere başvurmak isteyen hastalara da meslektaşlarımız tarafından grev gerekçeleri anlatılarak ikna edildikleri gibi alkışlarla başarı dileklerinde bulunarak

hastanelerden ayrılan hasta ve hasta yakınlarının bu tavrını sağlıklı yarınlara bir umut olarak algıladık.

Halkın alkış ve zılgıtları ile desteklediği tarihi 19-20 Nisan GÖREV'i Batman'da bulunan iki kamu hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezinde %100 katımlı ve sıfır poliklinik başvurusu ile sonuçlanmıştır. Batman'daki 6 özel hastanede çalışan meslektaşlarımız ise hastane patronlarının yoğun baskılarına rağmen kısıtlı da olsa greve destek vermişlerdir. Grev çalışmalarında gönüllerinin %100 bizimle olacağını ifade eden meslektaşlarımızın üzerindeki bu patron-sermaye baskısı bizlere bir kez daha iş güvencesi meselesinin önemini göstermiştir.

Batman merkezdeki Aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere ilçeler dahil bir çok ASM 'de ( İl Sağlık Müdürlüğünün TSM doktorları marifetiyle yaptırdığı denetim ve tehditlere rağmen) poliklinik hizmeti büyük çoğunlukla verilmeyerek birinci basamak çalışanları da GÖREV etkinliğinde yerini almış ve hekime gidildiğinde, alana emek akıtıldığında başarının kaçınılmaz olacağını herkese göstermişlerdir.

Tüm bu tabloya baktıktan sonra Ulusal basının GÖREV etkinliğimizi hakkıyla yansıtmaması durumunda; kentimiz Batman'ın sayın bakana kimin marjinal olduğu meselesini tereddütlere meydan vermeden göstereceğini belirtir ve Batman tabip odası olarak yeni etkinlikler için şimdiden sabırsızlandığımızın bilinmesini isteriz.

**Dr. Selahattin OĞUZ/ Batman Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi**