

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

3 Kasım 2002 tarihi, Türkiye'yi yeni bir Hükümet ile, AKP Hükümeti ile tanıştırdı. Oyların %35'ini alıp, Parlamento'nun çoğunluğunu alan AKP, şimdilik 5 yıllığına hükümette. Muhalefet de, oyların %20'sini almış CHP'ye teslim. Vatandaşın %45'inin oyları, Meclis dışında. Üstelik, 10 milyona yakın yurttaş, sandığa gitmemiş.

1999 yılında, büyük bir şoven dalga ile oluşturulan Parlamento, ancak 3.5 yıl dayanabildi. IMF'nin tüm talimatlarını uygulamasına karşın (uyguladığı için) ıskartaya çıkarılan DSP-MHP-ANAP Hükümeti, meşruiyetini yitirmişti. Hem de Washington patentli "yamaya" karşın! Ortadoğu'da "kan kokusu" da vardı. Öyleyse, meşruiyeti daha güçlü bir Hükümet'e ihtiyaç vardı. Bir yandan Derviş, diğer yandan Bahçeli, "yolu" açtılar. Sonuç; AKP-CHP'den ibaret bir Parlamento. Ve ülkemizde, biri gelip diğeri giden uluslararası heyetler...İkna turları...Talepler...

Aslında istenen net; IMF anlaşmalarının sürmesi, Irak'ta savaşa ortak olunması. Türkçesi "Borcunuzu ödeyin, paranız yoksa kanla". Dolayısı ile Hükümete düşen rol, borç ödeme ve savaş!

Ya sağlıkta beklenen ne? Onu da yazmışlar; 1."Aile hekimliği sistemi, uygulamaya sokulacaktır. Aile hekiminin muayenehanesi, fizik koşulları ve uygulama standartları Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecektir. Bu muayenehanelerin kurulması için devlet ucuz krediler verecektir. Böylece birinci basamak sağlık hizmetleri güvenli ve kaliteli olarak halka sunulacaktır." Anlamı; çökertilen kamu sağlık hizmetlerinin birinci basamak ayağı, özelleştirilecektir! 2." Bakanlık sadece organizasyon, koordinasyon, yol gösterici, denetleyici, takip edici, politika üretici bir rol üstlenecektir." Anlamı; bugüne kadar içi boşaltılmış Sağlık Bakanlığı işlevsizleştirilecek! 3."... tüm yerel yönetimler de buna entegre olacak ve süratle kendi ihtiyaçlarını belirleyerek planlamalar yapacaklardır. Yerel yönetimler kendi sınırları ve sorumluluklarında bulunan alanların sağlık profillerini de dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programlarını belirleyecektir". Sağlık hizmetlerinde yetki, kamudan alınarak önce yerel yönetimlere, sonra özel sektöre...4." Tüm vatandaşlarımızı kapsayacak etkin bir genel sağlık sigortası sistemine geçilecektir." Sağlık hizmetlerinin finansmanı, sigorta yöntemiyle! 5." Özellikle primli rejimler olan ve çok geniş bir kitleyi ilgilendiren Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur'un aktüeryal yapısının ve mali durumunun iyileştirilmesi için tedbirler alınacak, norm ve standart birliği sağlanacaktır. " Olumlu gözükse de bu belirlemenin ardında var olan, çalışanların emeğiyle yıllardır oluşturulmuş SSK fonları, değerleri ve mülklerine el konulmasıdır!

AKP de, kolay seçmiştir. Aslında kendisine dayatılanı kabul etmiştir. Ya da doğru bir ifade ile, adına hareket ettiği kesimlerin tercihinin gereğini yapmıştır. IMF programlarını uygulayacak ve Ortadoğu'daki savaşa göz yumacak, hatta katılacak bir Hükümet gerekiyordu; uluslararası sermayeye kaynak aktarımının sürmesi güvenceye alınmalıydı; buna "tamam" diyenlerin sağlıkta son 22 yıldır, cuntasıyla, ANAP'ıyla, DYP-SHP'siyle, Refahyol'u ile, DSP-MHP-ANAP Koalisyonu ile harfiyen uyguladığı Dünya Bankası programından daha farklı ne yazması bekleniyordu? Üstelik, bu yeni gelenlerin bir avantajı vardı. Yıllardır uygulanan yapısal uyum programları, uygulayanları "götürecek" kadar bir tepki doğurmuştu; yarattığı işsizlik ve yoksulluk nedeniyle. Peki, bunlar, yoksulluk ve işsizliğe çözüm mü bulacaklardı? Ya da buna niyet mi etmişlerdi? Hayır! Öyleyse, neydi avantajları? Acıyı hafifletmeyi, üstelik de, asıl görevlerinden kaçarak, insanlara bir "hizmetmiş" gibi yapmayı biliyorlardı. Nasıl yani? AKP Programı, varsıllardan daha fazla vergi alma temelli olmadığına, üstelik borç ödeme işlevini aslanlar gibi yerine getirmeye dayanıyorsa, çağdaş bir sosyal güvenlik sistemi kurması, yoksulluğu azaltıcı adım atması olanaklı görünmüyor. Tıpkı, belediyelerde olduğu gibi, vergisini almaktan imtina ettiği kesimlerin "ianeleri" ile, bizzat bu eşitsizliğin yoksullaştırdığı kesimlere "hayırsever" yardımlarla yetinecek. Hem de "dinsel" bir ideoloji ile sarak!

Yine "gamlı baykuş"luk yaptık değil mi? Birlikte görelim, öyleyse. Şans eseri, iyi birşeyler olursa, bizim gücümüzle olabilir. Yoksa, yaşanacaklar, yazıldığı gibi olacaktır. Peki, hiç mi iyi bir şey yok, yenide? Olmaz olur mu? Herşeyden önce "durmuş" beyinlerden kurtulduk! Çiller'den, Yılmaz'dan, Bahçeli'den, Ecevit(ler)den kurtulması da cabası...

Seçim sonrası bu sayımız, "dosyasız". Ama, oldukça çeşitli ve renkli. Beğeneceğinizi umuyor, biri diğerinden beter hükümetler arasında seçim yapmayacağımız, savaş ve yoksulluktan "ari" bir ülke dileğiyle sevgiler sunuyoruz.