

## Seçime Giderken...

Ülkemiz yeni ve ekren bir seçime gidiyor. Seçim ülke gündemide ön plana çıkarken, toplumun değişik kesimlerinde siyasi partilerin seçim sonrasına ilişkin program ve vaadleri konusunda farklı beklentiler söz konusu oluyor. Ancak genel görüntü, kitlelerin eskiye kıyasla daha az aktif bir seçim süreci yaşadıkları ve seçim sonrası oluşacak parlamentonun sorunları çözmekte çok yeterli olmayacağı yolunda...

Seçim sistemi, toplumdaki tüm kesimlerin eğilimlerini parlamentoya eşit ve engelsiz yansıtmaktan uzaktır. Ancak, bundan daha önemlisi son 10 yıldır daha da pekiştirilen halk kitlelerinin politikaya yabancılaştırılması; politikaların sadece parlamentoda yapılabileceği ve parlamento dışı politika olanaklarının baskı ile, örgüt-süzleştirme ile iyice sınırlandırılması; halkın katılımının sadece "seçimlerde oy kullanma"ya indirilmesi anlayışıdır.

Bu anlayış toplumumuzdaki tüm kesimlerin giderek topluma ve kendilerine yabancılaştırılmalarının; sorunların çözümlenmesinin temel nedenidir. Dolayısı ile, bu koşullarda yapılacak üstelik de seçim sistemi açısından da adaletli olmayan bir seçimin bizlerin ve toplumun sorunlarını çözmekten çok uzak olduğunu düşünüyoruz. Bize sadece seçim dönemlerinde taleplerimizi aktarma ve oy verme rolü verilen, bu "demokrasi" anlayışını reddediyoruz. Bu çerçevede, parlamentoya daha çok hekim, daha çok sağlık personeli girmesi çabalarının, sorunları çözmeye herhangi bir katkısı olmayacağına inanıyoruz. Siyasi partilerin sağlık olgusunu teknik bir olgu olarak düşündüklerini, birbiri ile ilintisi olmayan birçok vaadi arka arkaya sıralamaktan öte sağlık konusuna ciddi biçimde yaklaşmadıklarını, bizlerin söz ve karar sahibi olacağı bir politika tarzı yerine eski anlayışı sürdürmekten yana olduklarını görüyoruz.

Ülkemizde gerek sağlık alanında, gerekse tüm diğer alanlardaki sorunların temel nedeni, toplum kesimlerinin kendileri ile ilgili süreçlerde söz ve karar sahibi olmamalarıdır. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalıştıkları en küçük kurumlardan, ülkenin sağlık politikası ve ülke politikalarının planlanmasından yürütülmesine, denetlenmesinden değerlendirilmesine kadar söz ve karar sahibi olması en önemli talebimizdir. Yine halkın ülke politikasından sağlık hizmetlerine kadar denetleme hakkı, sorunları çözümlenmeye öncülüdür.

Halkın ve sağlık çalışanları ile hekimlerin bu süreçlere örgütlü bir şekilde katılmaları, hem sorunları çözümlenmeye, hem de politikayı geniş kitleler için daha anlamlı hale getirecektir. Bu, yerel ve işyeri düzeyindeki katılım kanalları ile mümkündür ve parlamentolar politikayı da bugünkünden anlamlı hale getirebilecektir.

Seçime giderken yapabileceğimiz, bu tarz politika yerine tüm çalışanlarla birlikte hekimlerin işyerlerinde ve sağlık politikaları konusunda söz ve karar sahibi olacağı bir politikanın savunulması ve bulunduğumuz yerlerde yaşama geçirilmesi; bu çalışmanın örgütlü biçimde yapılması, dolayısı ile grevli-toplu sözleşmeli örgütlenme hakkının savunulması olacaktır.

**Türk Tabipleri Birliği  
Merkez Konseyi**