

### Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

Son yılların en hareketli dönemini yaşıyor olmamıza karşın, yazılı ve görsel basının büyük kısmına bakılırsa hiç de öyle değil. Her şey yolunda, ortalık süt liman. Ekonomi, "henüz mutfağa yansımaya da yoluna girdi, piyasalar dengeyi buldu-borsa yükseliyor". Eğitim, "YÖK yasası ile üniversitelerde, 77milyon parasız kitap dağıtımı ve özel okullarda devlet bursu ile 10bin öğrenci okutulmaya başlatılınca ilk ve orta öğretimde sorun kalmayacak". Demokrasi, "AB'ye girmemize ramak kaldı, girdiğimiz zaman böyle bir sorun da tarihin karanlık sayfalarına gömülecek". Yolsuzluk, "ülkenin en büyük hortumcu grubu köşeye sıkıştırıldı, gözünün yaşına bakmıyorlar, arkası da gelecek". Sağlık, "SSK'liler ilaçlarını eczanelerden, memurlar ve işçiler sağlık hizmetlerini özel hastaneler ve polikliniklerden almaya, doktorlar ve hemşireler sözleşmeli çalışmaya başlayınca sorun bitecek". Yoksulluk, "birmilyon altıyüzbin aileye ücretsiz kömür dağıtılınca, belediyelerin aş araçları ve aş evlerinden yemek verilmesi yaygınlaştırılınca çözülecek". Ulusal güvenlik, "Irak'a demokrasi götürün ABD ordusuna Mehmetçik'te eklendiğinde çözülecek, üstüne üstlük ABD'nin en yakın müttefiki olacağımız için de pastadan pay alacağız". Üç, dört patronun denetimindeki medyaya bakılırsa vatandaş da biraz sıkıntılı ama, düzelmeyi gördüğü için bekliyor. Kendisine vaat edilenleri yeterli buluyor, bunun içinde sabırla bekliyor. Hiçbir yakınması yok.

Oysa ülke nüfusunun %20'den fazlası yoksulluk, %15'den fazlası da açlık sınırının altında yaşıyor. Açlıktan bebekler ölüyor, SSK kuyruklarına artık sağlık ocağı kuyrukları da eklendi. Parasızlıktan hastanelerde rehin kalanların, reçetelerindeki ilaçların biri ya da ikisi alınıp geri kalanı alamayanların sayıları her geçen gün artıyor. Çalışmak isteyip iş bulamayanların sayısı on milyonu aştı. Fabrika önlerinde işten atılanların naylon çadırları olağan görüntüler olarak algılanmaya başlandı. Hemen bütün şehirlerde işçiler ve memurlar, kırsalda da küçük tarım üreticileri sokaklarda yakınmalarını dile getirmelerine rağmen, birbirlerine duyuramıyorlar. Çünkü medya patronları ile hükümet işbirliği yapıp, sansür uyguluyor. Gazetelerin, patronların egemenliğine geçmeden önce, hükümetler tarafından gazetelere uygulanan, kaldırıldığı için de bayram ilan edilen sansür, günümüzde yükselen muhalefeti kırma aracı olarak hükümetle işbirliği yapan gazeteler tarafından uygulanıyor. Böylece, yirmüç yıl önce, 24 Ocak kararları adıyla kamuoyuna yansıyan metinde tanımlanan, ulusal işbirlikçilerinin de katkılarıyla uluslararası sermayenin, bu coğrafyadaki emekçilere karşı saldırısını tamamlamak, kendi hesaplarına göre çok daha kolaylaşacak. Eğer sermayenin bu planı gerçekleşirse, insanlık tarihinde tarımsal toplumsal yaşantı ile anılan kölelik, küreselleşmiş kapitalizmle birlikte geri gelirken, demonstratif uygulamalarından biri de Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden sonra Türkiye'de sergilenmiş olacak.

Ellidokuzuncu hükümetin yeni bir şey imiş gibi sunduğu Dönüşüm Paketi de, sağlıktan sosyal güvenliğe, eğitimden ormanlara, iş güvencesinden çalışma ortamına, bitkisel tarımdan, hayvansal tarıma, enerjiden madenlere, yerel yönetimlerden ulaşımaya kadar yaşamın bütün alanlarında emeği ile yaşayanlara saldırı yasaları, düzenlemelerinden oluşuyor, Türkiye'de günlük yaşantıyı bütünüyle sermayenin denetimine sunmayı hedefliyor. Ancak evlerindeki hesabın çarşıya uymaması için bizlerin, hiçbir mesleki, sektörel parçalanışta yer vermeden, siyasal öznelerle birlikte yaşamın bütününe karşılayan, top yekun mücadeleyi yükselterek sürdürmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki susmak sorumluluk doğur.

Dergimizin bu sayısında sözünü ettiğimiz mücadeleye katkı sunmak amacıyla saldırı hazırlıklarından birkaçını deşifre etmeye çalıştık. Kocaeli Tabip Odamız'ın Pratisyen Hekimlik Komisyonundan arkadaşlarımız sağlık alanındaki saldırı yasalarının arka yüzünü bizimle paylaşırken, sevgili Aksakoğlu ve arkadaşları Aile Hekimliği Modeli adıyla yapılmak istenenleri gözler önüne seriyorlar. Yavuz Üçkuyu arkadaşımız da yazısında bu koşullarda hekim örgütlülüğünü bekleyen riskleri ve ücretler konusuna nasıl bakılması gerektiğini tartışıyor. Kayhan Pala dostumuzun yazısı İş Yasası dediklerinin esasında kölelik yasası olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererken, bütün bunların arkasındaki dinamikler DB'nin 2003 raporunun bir özet yorumu ile Çiğdem Çağlayan arkadaşımız tarafından kaleme alındı.

Bu sayımızda ayrıca sağlık hizmetine ulaşmak için yapılmak zorunda kalınan cepten harcamalar ile hemşire ve hekimlerin çalışma ortamlarındaki sorunlarını inceleyen araştırmaları sizlerle paylaşıyoruz. Halk Sağlığı Uzmanları arasında sürmekte olan; başka bir dilde yayım tartışmasını, Umur arkadaşımızın birbirini tamamlayan iki yazısı ile sizlere ulaşımaya fırsatını yakaladık. Bir zamanlar bazı tıp fakültelerinin müfredatlarında olmadığı diploma törenlerinden sonra fark edildiğinden, törenden sonra anlatılan sıtma, bugün de tanı konması sırasında yaşanan sorunları ile Şanlıurfa ve Diyarbakır illerimizde yürütülen bir araştırmada ele alınıyor. Gelecek sayımızda aşı dosyamızı sizlerle paylaşacağız.

Birlikteliğimizin, varlığımızı korumak ve geleceğimizi kurmak adına her zamankinden daha değerli olduğu bu günleri aşmak ve kazanmak için dostluğumuzu iletiyoruz.