

SENDİKAL BİRLİK, DAYANIŞMA VE SORUMLULUK

Yücel Özkök*

Sendikal örgütlenme ve sendikalar toplumsal örgütlülüğün ve demokratik oluşumun vazgeçilmez, temel taşlarından bir tanesidir. Yaşamını yalnız ve yalnız emeğine bağlı olarak sürdüren işçiler, memurlar, yani tüm emekçiler ancak örgütsel birliktelikleriyle bu yaşam koşullarını geliştirme ve iyileştirme olanaklarına sahip olurlar. Tek tek menfaatlerimizi düşünmek veya almaya çalışmak, birlik ve beraberlikten kaçarak, "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, ben istediğimi aldım ya, sonrası ne olursa olsun" diyerek bencillığe sarılmak, hem örgütsel bütünlüğe ve hem de kişinin kendi kendine verebileceği en büyük, en önemli zararlardan bir tanesidir. Bencilikle yalnız kendi kendimize zarar vermekle kalmayız, aynı zamanda toplumsal örgütlenmeyi baltalayan, demokratik gelişimleri etkileyip, önleyen olumsuzlukların sorumluları içinde yer alırız. Birlik ve beraberlikle en önce örgütsel bütünlüğümüzü ve etkinliğimizi güçlendireceğimiz gibi, güçlenen demokrasiyle de, demokratik haklarımızı savunup elde edebilme yolundaki mücadelelerimizi kolaylaştırıp, kuvvetlendirmiş oluruz.

İşçi sınıfının ulusal birliktelik ve beraberliği, evrenselleşen sermaye ve çok uluslu şirketler karşısında uluslararası boyutlara ulaşmasını başarıyla sağlamıştır. Artık ulusal boyutlarını aşabilen işçi sınıfı birlikteliği, uluslararası işçi kuruluşlarıyla demokratik hak ve özgürlükler mücadelesini evrensel boyutlarda da yürütebilmekte, yer yer engellerle karşılaşsa bile, amaçlarına ulaşabilmek için önemli adımlar atmaktadır. Tarihinde ulusal boyutlarla başlayan işçi sınıfı örgütlenme ve dayanışması, günümüzde uluslararası örgütleriyle evrensel boyutlarda başarılı mücadelesini kanıtlayabilmektedir. Ülkemiz için 12 Eylül 1980 askeri rejiminden sonra olduğu gibi.

Bu birliktelik, bu dayanışma bazı ülkelerde olduğu gibi yalnız toplu sözleşme dönemleriyle kısıtlı

kalırsa, tabi ki o işçi hareketi de kendi kendine çizmiş olduğu dar, kısır hatları aşamadığı gibi, temel demokratik hak ve özgürlüklerini de kullanmaktan yoksun kalır veya yoksun bırakılır. Demokratik hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla var olmadığı ülkelerde de işçi sınıfı ezilmekten, cılız kalmaktan kendini kurtaramaz; sermayenin baskısına, enflasyon, vergi gibi tüm olumsuz ekonomik politikalara başını eğip, sessiz kalmaktan öte gidemez. Kısaca yukarıda belirlenen nedenlerle işçi sınıfı artık kabuğunu kırabilmeli, kendine yeni ufuklar açıp, eziklikten, boynu büküklükten kendini kurtararak, kendisiyle birlikte, ülkesi, vatani için de sorumluluklarını yerine getirebilme adımını atmalıdır.

Sorumluluk işçi sınıfı için, bazı ülkelerde olduğu gibi yalnız toplu sözleşmelerin imzalanarak ücret zamlarının, bazı sosyal hak ve menfaatlerin alınması olmamalıdır. İşçi sınıfı için en önemli, en birincil sorumluluk demokrasidir, demokratik hak ve özgürlüklerdir. Aynı 12 Eylül 1980'de ülkemizde olduğu gibi, demokrasi rafa kaldırılınca başına ilk tokmağı yiyen işçi sınıfı ve onun örgütleri sendikalarıdır. Her ne kadar ülkemizde sendikaların siyaset yapması yasaksa da, işçi sınıfı ülkesinin ekonomik politikalarında, ekonomik kararlarında söz söylemek, sorumluluk almak, yol gösterici önerilerini, görüşlerini açıklamak zorundadır. Hükümetlerin, siyasi partilerin ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal politikaları ülkelerin olduğu kadar, işçi sınıfının da çok yakından ilgilenmesi gereken, sorumluluk alanına giren temel konulardandır. Çünkü, IMF, Dünya Bankası ve çok uluslu şirketlerin politikaları ile yukarıda belirlenen temel hükümet politikaları ilk önce işçi sınıfını ve sonra ülkeyi, vatani olumlu veya olumsuz etkileyen temel kararlardır. Özelleştirme, işsizlik çarkının altında ilk önce ezilecek kesim yine işçi sınıfıdır, işçilerdir. Yanlış eğitim ve sağlık politikaları ilk önce çalışan kesimi ve onun aile fertlerini ezer. Yanlış ekonomik politikalar, enflasyon öncelikle işçileri ve ailesini yoksullaştırır, fakirleştirir

* PSI (Uluslararası Kamu Çalışmaları) Türkiye Temsilcisi

ve yok eder. İşte tüm bu nedenlerle toplumlarda in-tiharlar, cinayetler, fuhuş, hırsızlık artar ve toplum düzeni bozulur, anarşi kapıları aralanır.

Yukarda kısaca özetlemeye çalıştığımız tüm bu nedenlerle işçi sınıfının ve onların örgütleri sendikalarının sorumlulukları yalnız sendikal sınırlar için-de değil, belki de daha da önemle demokrasi ve siyasal, sosyal ve ekonomik çizgiler içinde yer alma-


lıdır. Ancak bu gerçekler görülebildiğinde, sendikal birlik ve dayanışma, örgütsel güç gerçek rayına oturmuş, gerçek çağdaş yerini bulmuş olabilir.

Acaba eksiklerimiz nelerdir ki, bir türlü bu doğrulara, bu gerçeklere ulaşamıyoruz, artık bu soruları sorup cevaplarının bulunması zamanı gelmiştir ve geçmektedir.

HELVAHANE DEFTERİ
VE
TOPKAPI SARAYINDA ECZACILIK

EINE BISHER UNBEKANNTE HANDSCHRIFT ÜBER
DIE HERSTELLUNG DER ARZNEIEN IM TOPKAPI-SCHLOSS
IN ISTANBUL UND IHRE BEDEUTUNG FÜR
DIE GESCHICHTE DER PHARMAZIE

Yayına Hazırlayan
Arslan TERZİOĞLU



ARKEOLOJİ VE SANAT YAVINLARI

MA'CON-I TIRYAK-I FARUK

ve her sene sa'adetlü pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin nefsi-şerifleriçün helvâhânedede bişen terkib-i tiryâk-ı fâruk-ı sahiha budur (her sene pâdişâh hazretleri için helvâhânedede pişen gerçek tiryâk-ı fâruk terkibi budur)

Kurs-ı ef'â 900 dirhem	Kurs-ı Androhuron 900 dirhem	Dâr-ı İfûlûl 400 dirhem
Şkordiyon 400 dirhem	Afyon 840 dirhem	Bâdâvard 1200 dirhem
Verd-i ahmer 600 dirhem	Asi-i sûs 600 dirhem	Sevm-i berf 600 dirhem
Dühh-i belesan 600 dirhem	Dârçin 500 dirhem	Gârikûn 600 dirhem
Rubb-i sûs 600 dirhem	Bezr-i şelcem 600 dirhem	Mür-i ahmer 250 dirhem
Kust-i murr 250 dirhem	Za'lerân 250 dirhem	Sümbül-i Hindî 250 dirhem
Selha-i Rumî 300 dirhem	Izhir 250 dirhem	Kündür 300 dirhem
Fütûl-i ebyâz 300 dirhem	Fütûl-i esved 250 dirhem	Müşekterâ müşî 300 dirhem
Ferâsiyûn 300 dirhem	Râvend-i Çini 300 dirhem	Ustuhudos 300 dirhem
Fetrâşâfiyûn 300 dirhem	Füteneç-i cebelî 300 dirhem	İlik-i bulm 300 dirhem
Zencebîl 300 dirhem	Pendallion 300 dirhem	Cu'de 200 dirhem
Kemâlitus 200 dirhem	Mey'a-i sâile 200 dirhem	Fuvve 200 dirhem
Hamâme 200 dirhem	Sümbül-i Rûmî 200 dirhem	Tin-i mahtum 100 dirhem
Kalkatar-i muhrak 200 dirhem	Cendiyâne 200 dirhem	Kemâteryûs 200 dirhem
Sâdec-i Hindî 200 dirhem	Vecc 200 dirhem	Usare-i hiyûstitus 200 dirhem
Habb-i belesân 200 dirhem	Zamk-i Arabî 200 dirhem	Kardamâna 200 dirhem
Bozr-i râziyâne 200 dirhem	Akakya 200 dirhem	Sesalyos 200 dirhem
Hurf-i Bâbile (Babilî) 200 dirhem	Hiyularikûn 200 dirhem	Nânhah 200 dirhem