

Portre

DR.NEJAT YAZICIOĞLU:"55 YILA SIĞAN MÜCADELE DOLU BİR YÜREKTE, DEMOKRATİK HEKİM HAREKETİNE DE, BİZE DE YER VARDI"

Dr.Ata Soyer

Nejat Yazıcıoğlu'nun, 1994 yılının 17 Kasım gününde kaybettik. Kişisel dostluğumuzun yanı sıra, TTB örgütüne önemli katkıları olduğuna inandığımız bir büyüğümüzü de. Kendisi ile Tabip Odası etkinlikleri dışında da, paylaştığımız çok şey oldu.

Tabipler Birliği camiasında ismini daha önce duymama karşın, kendisi ile ilk görüşmemiz 23 Şubat 1986 tarihinde Ankara'da oldu. Bu tarihte toplanan TTB Temsilciler Kurulu'nda yaptığı oldukça politik vurgulu konuşması, gerek MK yöneticilerinde, gerekse delegelerde "sıkıntı"ya yol açmıştı. Hatta, hatırlıyorum, Hatay delegesi Dr.Uğur Bey, tepkisini sesli bir şekilde ifade ederek, salonu terketmişti.

Bir başka önemli karşılaşma, aynı yıl Haziran ayında İstanbul'da oldu. 1985 yılı sonunda Ankara'da bir grup hekim olarak, daha sonra Çağdaş Hekim Grubu diye anılacak bir oluşuma girişmiştik. Bu süreçte oluşturduğumuz programı, o sırada İstanbul Tabip Odası'na da göndermiştik. Bu programın önemli bölümleri, Nejat abinin Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Bülten'in 10.sayısında "Ankara Mektubu" başlığı ile yayınlanmıştı. İstanbul'a Çağdaş Hekim Grubu'nu temsilen ben, Özen Aşut ve Levent Derman, ATO ve TTB seçimleri için, Dr.Erdal Atabek ile görüşmeğe gitmiştik. Orada Nejat abi ile, bu konuları görüşme olanağı bulmuştum. Daha sonra, İstanbul Tabip Odası seçimlerini, onun girdiği liste kaybetmişti. Bu kadar "kişisel" bir girişten sonra, Nejat abinin örgütle ilişkiler konusundaki katkılarına ilişkin bazı gözlemlerimi aktarmak istiyorum.

Nejat abi, 1984'de TTB Merkez Konseyi'nin Ankara'ya gelmesi ve İstanbul Tabip Odası'na açılması ile başlayan 1980 sonrası TTB sürecinde, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve İstanbul Tabip Odası'nı kapatmıştı. Daha sonra 21 Ocak 1981 tarihinde Konsey ve oda yeniden açıldı.Açılıştaki verilen izin belgesi aynen şöyleydi:

T.C.
Genelkurmay Başkanlığı
1.NCI ORDU VE İSTANBUL SIKIYÖNETİM
KOMUTANLIĞI
SELİMİYE

H R K:7130-2545-80/SYNT.

29 Aralık 1980

KONU: Dernek faaliyeti

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Türkocağı Cd.19 Çağaloğlu/İSTANBUL

1.12 Eylül 1980 tarihinden itibaren MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ'nin (7) no.lu bildirisi ile geçici olarak faaliyeti durdurulan TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ, 1.NCI Ordu ve İSTANBUL-ÇANAKKALE, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ illeri Sıkıyönetim Komutanlığının emir ve bildirimlerine aynen uymak, siyasal amaçlı toplantı yapmamak ve beyanda bulunmamak koşulu ile sadece muhasebe servisi kısmının üyelerinin ücretlerine ilişkin parasal sorunlarının halli ile üye kayıt işlemlerine müsadde edilmiştir.

2.Emrin İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Komutanlığınca ilgili Türk Tabipleri Birliği yetkilisine tebliğ ile tesisin açılarak bir zabıtla teslimini ve emir esaslarına uygun olarak Türk Tabipleri Birliği'nin faaliyetinin zaman zaman denetlenmesini rica ederim.

1.NCI ORDU VE İST.SYNT.KOMUTANI EMRİYLE

İMZA
Sabahattin Akıncı
Tuğgeneral Sıkıyönetim Kur.
Yarbaşkanı

DAĞITIM:

Gereği:

(8)Gar.K.İğına

66 ncı Mkn.Tüm.K.İğına (İvediliğinden)

İST:Emn.ve Mrk.K.İğına

Türk Tabipleri Birliği Derneğine

Bilgi:
İstanbul Valiliğine
İstanbul Böl.Bşk.İğına
SYNT.Ad.Müş.İğına
SYNT.İSTH.Ş.Md.İğına
SYNT.Bas.Halk İliş.Ş. Müdürlüğüne

HİZMETE ÖZEL "

1984'de yapılan seçimde seçilen, Nejat abinin de bulunduğu Yönetim Kurulu listesi, daha sonra Sıkıyönetim Komutanlığı baskısı ile "budandı". Listede yer alan ve İTO Başkanı seçilen Dr.Üstün Korugan, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nın itirazı ile görevden alınmıştı. 1984'de seçilen İTO Yönetimi şöyleydi: Başkan Dr.Tarık Özerengin, Genel Sekreter Dr.Nejat Yazıcıoğlu,Dr. Fikret Kurtuluş, Dr.İldeniz Kurtulan, Dr.Metin Benol, Dr.Hüseyin Toklu, Dt.Cengiz Özyalçın.

İlk yaptıkları işlerin başında, 1980 Eylül'ünde yayınına ara verilen Toplum ve Hekim'i yeniden çıkarmak geliyordu. Haziran 1984'de 33. sayısı yayınlanan Toplum ve Hekim, başlangıçta İstanbul Tabip Odası'nın ve Nejat abinin önemli katkıları ile çıkarıldı. Bu anlamda Toplum ve Hekim tarihinde Nejat abinin önemli bir yeri olduğunu anımsatmakta yarar var.Daha sonra, 36.sayı ile birlikte dergiyi Merkez Konseyi kendisi çıkarmayı sürdürdü.

Bir başka önemli yayın, "Özetler" di. Nejat abi ve arkadaşları, İTO'da "Sağlık Bilimleri Bilgi Bankası" kurmuşlar, Türkiye'de belli başlı kütüphanelere gelen yabancı tıp periyodiklerindeki makalelerin özetlerini yayınlamışlardı. Üç sayı çıkan "özetler", TTB'nin bu alandaki adımlarının en anlamlılarından biriydi.

Bülten; Nejat abinin Yayın Yönetmeni olduğu, İstanbul Tabip Odası'nın yayın organının adıydı. 1985 Eylül'ünde ilk sayısı yayınlanan Bülten, 11.sayıdan sonra Ferruh Korkut yönetimince yayınlandı ve 1990 yılına kadar devam etti. Şimdiki Hekim Formu'nun, ilk başlangıcı sayılabilir. Ne için çıkarmışlardı, Bülten'i, Nejat abiler?

*Değerli Meslektaşlar,
İstanbul Hekimlerinin yeni bir yayın organı var.*

Bülten, öncelikle hekimler arasındaki bilgilenmeyi ve iletişimi sağlamayı, en fazla sosyal nitelik taşıyan meslek gurubumuzun görüşlerini, düşünce ve önerilerini kamuoyuna ve kamu yöneticilerine açıklamayı amaçlıyor. Son yıllardaki gelişmelerle "sağlıklı yaşam hakkı"nın bir uygarlık ön koşulu, anayasal bir hak konumuna yükselmesi, hekimlik ve sağlık mesleklerinin önemini artırmaktadır.

Gerçekten de, gerek sağlık bilimleri alanındaki başdönürlü ilerlemeler, gerekse halk kitlelerinin öne sürdüğü sosyal hak talepleri arasında sağlık hizmetlerinin önsıraya yükselmesi hekimleri merkezi bir eleman konumuna yükseltmiştir.

Sağlık politikalarının üretilmesinde, yönetiminde ve uygulanmasında, sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve sağlık bilimlerinin öğretilmesinde ve geliştirilmesinde merkezi eleman olmak... Çağdaş hekimin başlıca sorumluluk alanını oluşturuyor.

Bülten'de neler yer alacak?

Bu sorunun yanıtı bir başka soruyla verilebilir;"Hekimler, neleri okumak, öğrenmek ve iletmek isterlerdi?"

Hiç kuşku yokki Bülten,

-Demokratik,mesleki, özlük alanlarda oluşan görüşlerini ve hak taleplerini yansıtmak,

-Kamu sağlığının korunması amacıyla ulusal ve bölgesel düzeylerdeki planlama ve uygulama çalışmaları, bunların, doğru ve yanlış yönlerini, seçeneklerini sunmak,

-Bilimsel ve Teknolojik devrimlerin sağlık bilimlerine kazandırdığı yeni tanı ve tedavi olanaklarını aktarmak,

Türkiye aydınlarının önemli bir bölümünü oluşturan hekimlerin sanat, kültür, bilim, spor ve sosyal alanlardaki etkinliklerini yansıtmak gibi görevlere öncelik verecektir.

Bunlardan başka iş ya da ek görev bulmalarında, hekim emeğinin korunmasında Bülten önemli işler görecektir.

Kendisinin ve ailesinin sağlığı ve sosyal güvenliği konularında kaygı duyan bir hekimin mesleki ve toplumsal işlevini başarıyla yerine getirebileceği söylenebilir mi?

Bülten, 6023 sayılı Yasanın odamıza yüklediği görevler doğrultusunda, ulusal tarihimizin onurlu çizgisini savunacaktır. Halifelğe ve saltanata karşı laik Cumhuriyeti, sömürgeciliğe karşı bağımsızlığı, bilimde ve sosyal yaşamda her türlü yobazlığa ve gericiğe karşı, çağdaş, aydın ve demokrat bir çizgiyi yaşatacak ve sürdürecektir.

Bülten, hekimlerin doğal görevi olan insan yaşamına saygı gereği savaşa ve silahlanmaya karşı tüm dünya halklarının özlemi olan barışı, kavga ve ayrılık yerine dirlik ve birliği vurgulayacaktır.

Çünkü,Hekim çağdaştır, barışçıdır, demoktrattır. Varlığı ve işlevselliği barış içinde değer kazanır, anlamı yükselir.

Bülten'in ikinci yaşamsal sorunu şudur: "Kimler yazacak?"

Bunu da bir başka soruyla yanıtlayalım. "Bir yayının ortaklaşa niteliğinin geliştirilmesi ve tüm kitlemizi ve sorunlarımızı kucaklamayı görevleri önceden saptanmış birkaç yazarın yeteneğine terkedilebilir mi?"

Yönetim Kurulumuzun yanıtı açıktır; Elbetteki hayır.

Bu nedenle Bülten'in sahipliği gibi yazarlığını ve tüm sorunlarının elbirliği ile çözümünü de İstanbul Hekimlerine öneriyoruz.

Birliğimiz başarımızın güvencesi olacaktır. Sevgi ve saygılarımızla."

Nejat abi, 1984-86 döneminde çeşitli sağlık konuları ile ilgili çalışmalar yaptı. Örneğin, 1984 yılında ilaç konusunda, UBA muhabirinin sorularına Türkiye'de ilaç sanayinin çokuluslu şirketlerin denetiminde olduğunu, bunun da ilaç tüketimini artırdığını söyledikten sonra, "ilaç kullanımındaki israf iki yönlüdür. Yaşamlarını sağlamak için gerekli ilacı alamayan insanların yaşamlarının savurganca harcanması ve tüketilmesi gerekenin üzerinde tüketilen ilaçlardır. Yapılması gereken şey ulusal bir sağlık politikası programı içinde ulusal ilaç sanayinin bir an gecikmeksizin kurulmasıdır." şeklinde yanıt veriyordu.

14 Haziran 1984 günü, İstanbul Tabip Odası'nda , Nusret hocamızın da katıldığı bir tören düzenlenmişti. TTB'nin yeni çıkan yayınlarının tanıtıldığı törende, Nejat abi şunları söylüyordu:

"Değerli meslektaşlarım,

TTB Merkez Konseyi Sayın Başkanı, Değerli konuklar,

Bugün Türk Hekimlerinin ve dişhekimlerinin örgütlü birliğinin ürettiği iki derginin yayın yaşamına başlaması nedeniyle birarada bulunuyoruz.

Toplum ve Hekim ve Abstracts/Özetler adını taşıyan bu iki yayın mesleki, toplumsal ve bilimsel alanlarda hekim hareketimizin tarihsel deney ve bilgi birikiminden kaynaklanmaktadır.

Toplum ve Hekim dergisi ulusal düzeyde hekim ve dişhekimleri mesletaşlarımızın ekonomik ve demokratik özlüklerimizin ve hak taleplerimizin yansıtıcısı olacaktır.

Halk sağlığı ve toplum hekimliği konuları bu yayının sürekli gündem maddesini oluşturacaktır. Elbetteki hekimler, kendi mesleki işlev alanlarının toplumumuzun sağlıklı yaşama hakkının savunulması ve yaşama girilmesiyle kopmaz bağlılığını bilmektedirler.

Gerçekten de tüm temel hak ve özgürlüklerin maddi temeli ve zorunlu önkoşulu sağlıklı yaşama hakkından başka ne olabilir?

Abstracts/Özetler adlı yayın organımız bilgiye, öğrenmeye ve araştırmaya susamış meslektaşlarımız için çıkıyor. Bu dergi sağlık bilimleri alanında, tüm dünyada son üç dört ay içinde yayınlanmış başlıca bilimsel makale özetlerini içeriyor. Dileyen meslektaşımıza bu makalelerin orijinal fotokopilerini ya da çevirilerini göndereceğiz.

Ulusal düzeydeki araştırmalar ve bilimsel yazılar ise Toplum ve Hekim'de yer alacak. Bu iki yayının sağlık bilimleri alanında sürekli bir biçimde, yeni bilgiler aktararak meslektaşlarımızın bilimsel ve mesleki bilgi düzeyini yükselteceği kesindir.

Değerli Arkadaşlar,

Her iki yayın da bilim adamı meslektaşlarımızın özveriyle ve katkılarıyla ortaya çıktı.

Bilimsel araştırmalar için zorunlu maddi ve moral koşulların bulunmadığı, bilimsel bilgilerin hekim kitesine iletilmediği ve yeniden üretilmediği bir ortamda böyle bir yayının hayat bulmasını yurdumuz ve kitlemiz açısından onurlu bir görev sayıyoruz. Bugün yurdumuzda bilimin, bilimsel düşüncenin ve bilim adamı olmanın saygınlığına gölge düşürülmüştür. İşte bu iki yayın böyle bir zaman kesiti içinde doğruyu, gerçeği, bilimi savunmak ve bu savunma işini sizlerle bölüşmek için çıkıyor.

Biliyoruz ki bilim tarihsel gelişmenin itici gücüdür, geniş halk kitlelerinin umudu ve yaşam rehberidir.

Değerli arkadaşlar,

Sağlık bilimlerinde evrensel düzeyde varılan aşamayı Türk hekimlerine ve dişhekimlerine iletmekle onların bilgilerini geliştirmeyi, onları araştırmaya yüreklendirmeyi amaçladık. Bu doğrudur.

Öte yandan, meslektaşlarımızın onyılların ihmaline dayanan özlük ve ekonomik sorunlarını, yaşam acılarını ve çözümsüzlüklerini yakından biliyoruz. Bunların çözümünü hep birlikte ve ortaklaşa çareler arayacağız, öneriler sunacağız. Bu da doğrudur.

Ancak ne bilimsel gelişme sorunlarını, ne de özlük ekonomik sorunlarımızı birer tabu konumuna

yükseltmiyoruz. Bir üçüncü uğraş alanımız daha vardır. Ve bu alandaki sorunlara sahip çıktıkça ilk iki alanımız haklılık ve toplumsal destek kazanacaktır.

Bu görev alanı kitlelerin sağlık danışmanlığıdır. Geniş halk kitlelerinin yaşama hakkını savunmaktır. Toplumun sağlıklı yaşama hakkını kullanması için zorunlu maddi, moral ve kültürel koşulları saptamak, belgelemek ve açıklamaktır.

Toplumumuzun çalışma, üretim, bölüşüm ve sosyal güvenlik sorunlarını tartışmak ve çözümler aramak kitlelerin işbulma, beslenme, barınma, kişiliğini geliştirme haklarını savunmak aynı zamanda yaşamı savunmak değil midir?

Bilim emekçisi hekimler, değerli meslektaşlarımız, hekim olmasaydınız bile, yurtsever birer aydın olarak toplumun sağlıklı yaşama hakkını savunmaktan başka bir seçeneğiniz olabilir miydi?

Değerli arkadaşlar,

Mesleki ve bilimsel görevlerimizin yanında yasalardan kaynaklanan bu üçüncü görevi, toplumumuzun sağlık danışmanlığı görevimizi bugün yeniden birilince çağırmanın özel bir anlamı vardır: Özlük ve ekonomik haklarımız, bilimsel ve mesleki izlemelerimizi, toplumun sağlıklı yaşama hakkını savunduğumuz ve öne çıkardığımız ölçüde haklılık kazanacaktır. Bu üç bileşen meslek örgütümüze hayat veren temel ilkeler konumuna yükselecektir.

Bu anlayış içinde sizleri Türk hekim hareketinin bağımsızlıkçı, barışçı, demokrat ve hümanist geçmişinin temsilcileri olarak yürekte selamlıyorum."

1984 yılı içinde İstanbul'da birim temsilcilerini atayan, İstanbul Tabip Odası, 1980 sonrası bu konudaki ilk adımları atan tabip odası olmuştu. Yine, 1980 sonrası, savaşa ilk hekim tepkisi, İran-İrak Savaşı nedeniyle, İstanbul'dan gelmişti.

TTB Temsilciler Meclisi'nin 22 Aralık 1984 Bursa toplantısında, Nejat abi de vardı. "Toplum ve Hekim" ile "özetler"i tanıtarak, "Hekim hareketi içerisinde ilk kez evrensel düzeydeki sağlık yayınlarını büyük kesimini derleyip, çevirip, ülke hekimlerimize kazandırdık. Yayınlarımız mezuniyet sonrası eğitim alanında büyük bir başlığı da doldurmaktadır" diyordu.

1980 sonrası düzenlenen "14 Mart" lar arasında, en kapsamlı ilk, 1985 14 Mart'ında İstanbul'da yapıldı. 14-20 Mart günleri, bir haftalık "Sağlık Kurultayı" olarak kutlandı. Resim, fotoğraf, karikatür sergilerinin yanı sıra, basın sağlık ödülleri ve paneller düzenlenmişti. "Çevre Sağlığının Halk Sağlığı Yönünden Önemi" ve "Gençliğin Bedensel ve Ruhsal Sağlığı" konulu panellerden ikincisinde oturma başkanıydı, Nejat abi. Öğrenci temsilcisi Pembegül Binbir, gazeteci Meral Tamer, Prof. Toktamış Ateş, öğrenci Doğan Karahan, Doç. Ataman Tangör, Av. Turgut Kazan, gazeteci Cem Gönenç, öğrenci Gürsan Atar, Prof. Üstün Korugan, Muzaffer İlhan Erdost, Gündüz Vassaf, Doç. Haluk Gerger, Prof. Gencay Gürsoy, İlhan Selçuk'un konuşmacı olduğu panellerde Nejat abi;

"Değerli konuşmacılar, değerli konuklar, burada başarıyla sürdürülen ve son derece yararlı düşünceler

sergilenen bu toplantı için, İstanbul Tabip Odası adına düşünür, bilimadamı ve yazar arkadaşlarımıza tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum." dedikten sonra konuşmasını şöyle tamamladı. "İstanbul Tabip Odası neyi düşünüyor? Biz ölüme karşı, yaşamı, insanlığın ve toplumun kutsal vazgeçilmez ve reddedilmez yaşamak hakkını savunuyoruz. Panelimiz de aynı boyutları işledi, savaşa karşı barışı, silahlanmaya karşı silahsızlanmayı, militarizme karşı sivilleşmeyi, faşizme karşı demokrasiyi, emperyalizme karşı özgürlüğü, yani toplumu ve insanları sağlıklı yaşamaları için gereken koşulları açıkladılar ve savundular. O nedenle, Dünya Gençlik yılı dolayısıyla bugün burada yapılmış olan panelde yalnızca Gençliğin fizik ve moral sağlığı değil bütün toplumun, bütün insanların bütün dünya halklarının maddi koşullarını açıklamak ulusal ve evrensel bir düzeye ulaştı. Bundan dolayı hepimizi kutlar, onurla teşekkür ederim." diyerek, toplantıyı kapattı.

İnsanlar üzerinde yapılan deneyler, 1980 sonrasında tartışma konularından biri olmuştu. HZI Vakfı olayı ile Nejat abi, bu konuda da tepkisini dile getiriyordu:

"İddia'nın doğrulanması toplum sağlığı açısından son derece tehlikeli bir manevranın gerçekleştiğini gösterir, kesinlikle bilimsel araştırmayla bir ilgisi yoktur. Eğer bilimsel araştırma adına yapılıyor olsaydı, Türkiye'de tıp fakültelerinin farmakoloji ana bilim dalında bu tür araştırmaların yapılması gerekirdi. HZI Vakfı bu tür denemeleri yapmışsa yasa dışı araştırma faaliyetlerinin yerine getirildiği karanlık bir kurum niteliğini taşımaktadır. ABD'de Prof.İtil tarafından yazılmış makalede ABD'de insan üzerinde denenmesi yasaklanan ilaçların Türkiye'de denendiği yorumsuz olarak açıklanmaktadır."

Tabip Odalarında 1980 sonrası İşçi Sağlığı ile ilgili ilk çalışmaları İstanbul Tabip Odası'nda Dr.Metin Benol ve Dr.Haldun Sırer ile birlikte Nejat abi başlatmıştı. Bu konu ile ilgili etkinliklerinin amaçlarını şöyle açıklıyorlardı.

"Amaç işçilerin ve emekçilerin, mesleki niteliklerinden dolayı içinde yaşadıkları koşulların, onların yaşamı için doğurduğu fazladan tehlikeleri önlemek ve ortadan kaldırmaktır. İşyeri hekimleri bu konulardaki toplumsal duyarlılığın işçi sağlığına özen göstermeyi ve meslek hastalığına yol açan etkenlerle savaşmayı öğrenmek, bilmek ve uygulamakla sorumludurlar."

Bülten'de 10 sayı boyunca, birlikte işçi sağlığı konusunda bilgiler aktarmaya çalıştılar. Örneğin, işyeri hekimlerinin görevlerini şöyle tanımlıyorlardı:

"İşgüvenliğiyle ilgili tıbbi ve teknik elemanların, işçi ve sendika temsilcilerinin sağlık alanındaki çalışmalarını örgütlemek ve esgüdüm sağlamakla da yükümlüdürler."

Bu işlev ancak hekimlik bilgilerinin çalışma yaşamıyla ilgili olarak olağanüstü bir biçimde artışıyla başarılabilir.

Ancak, yine de bir hekimin üretim sürecini, işin ve işmakinelere niteliğini, eski ve yeni teknolojiler kullanmanın işkazasının oluşumuyla bağlantılarını öğrenmesi gerekir.

İşyeri hekimi, mesleğini uygularken, yaptığı işin işçilerin yaşamına katkılarını, işçinin emek verimliliğini artırdığını

kendi gözleriyle görecektir.

İşyeri hekimi, bütün bir üretim sürecini ve üretim araçlarını gözlemlerken, işçilerin bedensel ve ruhsal sağlığıyla uğraşırken mesleki ve toplumsal bilgisini geliştirebileceği gibi bu ortamın iyileşmesine ve iş hekimliği bilgilerinin çoğalmasına da katkıda bulunabilecektir."

1986 14 Mart'ının da bir sağlık Haftası şeklinde kutlayan İstanbul Tabip Odası'nın 22 Mart günü düzenlediği panelin konusu "Tıp Ahlakının ve Hekimlik İlişkilerinin Güncel Sorunları"ydı. Prof. Aslan Terzioğlu, Doç. Dr. Nil Sarı, Doç.Dr.Ataman Tangör, Dr.Muzaffer Yavuzer,Dr.Tank Özerengin'in katıldığı panelde, Nejat Yazıcıoğlu da konu ile ilgili görüşlerini açıklarken, meslektaşlarının bu konuda hiç de "sütten çıkmış ak kaşık" olmadığını ifade ediyordu:

"... Sözümlü Tıp Fakültesi yemininden bir alıntı ile sürdürüyorum." Din, milliyet,ırk, parti ve içtimai sınıf kaygılarının vazifemle hastam arasına girmesine müsaade etmiyeciğim, meslektaşlarım kardeşlerim olacaktır.

Değerli Arkadaşlar,

Hekimlik törenleri ve ahlaki tartışılırken, Türkiye'nin batıya açılma sürecinde yaşamış. Galatasaray sultanisinin müdürlüğünü yapmış, sultan Abdülhamit gericiliğine başkaldırmış "Sis, Doksan beşe doğru" şiirlerinin büyük yazarını ölümünden şu kadar yıl sonra "Psikopat" olarak nitelendiren tıp adamlarının bulunduğu yerde deontoloji yeniden sınava vermektedir.

Meslektaşlarımız kardeşlerimizdirler, ama kardeşlerimiz de kardeşliklerini bilsinler..."

1986 14 Mart'ının bir diğer özelliği de, 3 yıl cezaevinde yatmış olan eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr.Erdal Atabek ve Dr.Metin Özek'in bu toplantılara katılmalarıydı. Ve o yıl ilk kez konulan "14 Mart Başarı Madalyaları"ndan "Dt.Sevinç Özgüner Barış ve Demokrasi Ödülü" Dr.Erdal Atabek'e veriliyordu. Diğer ödüller ise şu şekilde dağıtılmıştı:"Dr.Süheyl Ünver Estetik ve Ahlak Ödülü" Prof.Dr.Aslan Terzioğlu'na, "Dr.Tevfik Sağlam Ulusal Sağlık Ödülü" Prof.Dr.Suphi Artunkal'a, "Dr.Muzaffer Aksoy Meslek Hastalıkları ve İşçi Sağlığı Ödülü" Dr.Haldun Sırer'e,"Dr.Hulusi Behçet Bilimsel Araştırma Ödülü" Doç.Dr.Hasan Yazıcı'ya, "Dr.Gazi Yaşargil Uluslararası Başarı Ödülü" ise Prof.Dr.Engin Bermek'e. Bunların dışında 1984-86 döneminde, Nejat abiler tıp öğrencilerinin Tabip Odası'nda çalışmaları için olanak sağlamışlardı. O dönem İstanbul Tabip Odası'nda çalışan tıp öğrencileri, bugün TTB örgütünün dört bir yanında çeşitli görevler almışlardır.

1986 seçimlerini yitirdikten sonra, Nejat abinin en önemli etkinliklerinden birini İşçi Sağlığı oluşturuyordu. Arkadaşları ile birlikte İşçi Sağlığı Derneği'ni 1988 yılında kurdular. Dr.Metin Benol, Mustafa Kızıler, Agah Savrun ve diğer arkadaşları ile "İşçiler aydınlansın, Aydınlar işçileşsin" şiarını temel edinmiş bir İşçi Sağlığı Derneği'ni 1994 yılına dek

BİLGE BİR TEMİZLİK İŞÇİSİ DÜŞÜNÜYOR

Bakmayın öyle yüzüme
Yaşam biçiminin uzmanıyım ben.
Lolipop atılmış erkek çamaşırları,
Kutsal İncil, eskimiş kedi ölüleri,
Burada yaşamla ölüm, varlıkla yoksulluk
Koyun koyuna, barış içinde
Varoluşlarını dayatıyorlar.
Umudunuzu zorlamayın hayır
Böyle temizlenmez bu kent,
Onu sanki kirli kalsın diye kurmuşlar.

Daha erken kalkmalıyım bir sabah
İzin alarak postabaşından, ya da izinsiz
Önce koyu bir astar çekmeliyim koca kente
Şöyle kiremit kırmızımtırak
Sormalıyım her önüme çıkana,
Kapalı kapılar açılmalı.
Yooo, her işi bana bırakamazsınız
Renklerinizi olsun siz seçin

Ne sağlıklı bir kent bu
Zorbela okunuyor sokak tabelaları
İşte aldanmış kadınlar sokağı
İşte beyzadeler çıkmazı...
Mutluluğu da var kentin
İşte Petirgeli Bayram kirvem
Ayakçı Bayram'ın omuzlarında Yağcı
Bedir

Bütün zamanlar sol omuzu üstündeki
Atkısı yün, çözgüsü yün yeleğiyle
Sanki kentin tüm ayıplarını örtmededir.
Yahu nasıl bir kent bu,
İnsan insandan korkmadadır.
Kişi kendinden
Filler karıncalardan ürkmедedir



Nejat YAZICIOĞLU