

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

Tek kutuplu dünyada, emperyalistlerin pervasızlığı (zaman zaman kendi kendilerinden korkuyor olsalar bile) yükselerek sürüyor. ABD ve Almanya NATO ve AB ülkelerini de yanlarına alarak binlerce insanın canı pahasına kanlı bir savaş ile Yugoslavya'yı parçaladılar. Son olarak da "halk ayaklanması" ile Avrupa'nın son sosyalist ülkesinde yönetime el koydular. Orta Avrupa'da bunlar yaşanırken, ABD Orta Doğu'da da boş durmayıp "barış" planını kullanarak soruna "çözüm" arıyor. İsrail'in helikopter ve uçaklarla bombaladığı, pek çok Arap ülkesi tarafından arkadan hançerlenen Filistin Halkı uzun soluklu direnişini kararlılıkla sürdürüyor. Filistinliler'in; emperyalizme teslim olmayacağı; mesajı "değişen birşey yok"un birçok coğrafyada da anlaşılmasına katkıda bulunacak gibi görünüyor.

Ülkemizde de benzer gelişmeler var. 2001 yılı bütçesi açıklandı. Gelirler ek ve dolaylı vergiler aracılığı ile emekçilerden toplanacak, giderler ise sağlık, eğitim, istihdam, alt yapı yerine faiz ödemeleri ve silahlanma ile sermayeye aktarılacak. Bütçenin sosyal-toplumsal alana ve personel giderlerine ait bölümündeki ciddi azalma, kaynakların emekçilerden alınıp sermayeye nasıl aktarıldığını, bütçenin ekonomik yönü kadar siyasi yönünü de gündemimize alma gerekliliğini ortaya koyuyor.

Küreselleşme ve AB savunucusu, özelleştirmeci hükümetin ortağı MHP; yürütmedeki kadrolaşmadan sonra, solu gitmiş büyük ortağın açıktan desteği ile yasama organına da yerleştiriliyor. Büyük ortak, İnsan Hakları Komisyonu Başkanını görevden aldı ve yerine MHP'li bir üye getirildi. TBMM Başkanlık seçimlerinde de yine D(S)P'li vekillerin oylarıyla MHP'li bir meclis başkanı seçtirildi. Bu gelişmeler, burjuva siyasetinin restorasyonunda birer adım olmakla beraber, MHP'ye çizilen yolu ve rolü; alternatifini yaratmayı da ödev olarak benimseyip; yakından izlemeyi gerektiriyor. Hükümet içine yönelik bu tercihlerin yanı sıra, emekçilere dönük bölümünde de sağ ideoloji yükseltilmeye çalışılıyor. Sağ ideolojinin emeğe ve emekçilere olan karşıtlığı gizlenip, kamu emekçilerinin önderliğine atama çabaları sürdürülüyor. Ancak, sokaktaki işler meclisteki kadar rahat ve kolay değil. Kamu emekçileri bu oyuna gelmeyip, KESK'in önderliğinde, 11 Kasım günü, son on yılın en büyük eyleminde yetmişbini aşan kitleyle Ankara'da Kızılay Meydanı'nı işgal edip, hükümete ve onun sahiplerine seslendi: "IMF Defol, Bu Memleket Bizim", "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber, Ya Hiçbirimiz". Ve 1 Aralık'ta işçi, memur bütün emekçilerin hep birlikte genel grev ile "hükümeti" uyarma eylemini örgütlemek üzere işyerlerine döndüler. Umutla ve kararlılıkla...

Geçen sayımızdan bu yana TTB'de de işler yoğun 1 Kasım'da yaklaşık otuzbeşbin hekimin katıldığı, "Hekimlerin Mali Haklarının İyileştirilmesine Yönelik Öncelikli Yasa Tasarısı" oylaması gerçekleştirildi. Yalnızca hekimleri ve mali hakları kapsayan bir yönü olsa da, 1 Aralık'da zirveye ulaşacak emekçi eylemlerine entegre edildiğinde, hem diğer sağlık çalışanlarını dışarda bırakmayan hem de ekonomik alana daralmayan perspektifinin varlığı da ortaya çıkmış olacak.

İkinci olarak, bu yıl onuncusu düzenlenen Nusret Fişek Halk Sağlığı Günleri 3-4 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirildi. İlk gün anma ve ödül töreni yapılırken, ikinci gün çoğunluğu halk sağlığı alanından olan altmış kadar katılımcı ile sunum ve tartışmalar yapıldı. "Türkiye'nin Sağlık Sorunları" başlığında kaynakların kötü kullanımı, kaynak ayrılmasında yetersizliğin yanısıra esas sorunun bölüşüm olduğu vurgulandı. "Türkiye'de Halk Sağlığı Olmanın Sorumluluğu" başlığında ise, halk sağlıklarının politik kimliklerinin gerekliliği ve önemi tartışıldı. "Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi" başlığında geniş katılımlı grup çalışmaları gerçekleştirildi. Bu aktivite ile ilgili sunumları gelecek sayımızda sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz.

Bu sayımızda, önceki sayımızda başlattığımız "TTB Önceliklerini Tartışıyor" başlığına katkıda bulunacağını düşündüğümüz yuvarlak masa toplantısı ile başlıyor. Çoğunluğu Yayın Kurulu ve Danışma Kurulumuz üyelerinden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiğimiz çalışmanın başlığı "Yirmibirinci Yüzyıla Giren Demokratik Kitle Örgütleri". Küreselleşme ile birlikte birçok kavramın ikame edilmeğe çalışıldığı bir dönemde; "sivil toplum örgütü" demokratik kitle örgütünün yalnızca yerine kullanılan bir kavram mı, yoksa niteliğine yönelik farklılıkları da taşıyor/hedefliyor mu yu tartıştık. TTB önceliklerinin tartışılması Eriş Bilaloğlu ve Eftal Yıldırım'ın yazıları ile sürüyor. Hedefimiz sizlerin de katılımı ile bu tartışmayı sürekli kılmak ve geliştirmek. Katılarınızı bekliyoruz.

TTB'nin bir tanesi hücre tipi ceza evlerine yönelik, bir tanesi de sosyal güvenlik alanına ilişkin iki raporun yanısıra elektrik kesintileriyle enerji gereksinimimizin karşılanmasında bir zorunluluk olduğu anlatılmaya/dayatılmaya çalışılan nükleer enerjinin ne gibi riskler taşıdığını, sorunlara gebe olduğunu Umur Gürsoy arkadaşımızın yazısında bulacaksınız.

Bu sayımızda ayrıca kadına yönelik şiddet, deprem ve sağlık ocaklarında hizmetin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik üç araştırma ile advers ilaç etkisinin izlenmesine yönelik bir organizasyon önerisini, bir de Sağlık Bakanı'nın himayesinde Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Bürosu'nun organizasyonu ile gerçekleştirilen "Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, Sağlık 21 Eylemi"ne karşı otuzbeş halk sağlığı çalışanının yapmış olduğu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Bir de özürümüz var; geçen sayımızın matbaadaki basım aşamasında yaşanan bir sorun nedeniyle Murat Civaner ve arkadaşları tarafından kaleme alınan "Hava Kirliliği ve Bir Kent Aliağa" yazısında yazar isimleri kapakta yer almasına karşın dergi içinde çıkmamıştır. Hatasız sayılarda buluşmak isteğimizi yineliyoruz.

Kavgı sürüyor, geleceğimizi birlikte kuralım...