

### Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

1 Aralık 2000 tarihi, geçtiğimiz yılın en kritik günlerinden biri oldu; hem ülkemiz için, hem de özel olarak TTB için. TTB'nin hekim ücretleri için başlattığı süreçte 1 Kasım oylaması ile, bu sorun yaklaşık 35 bin hekimin gündemine oturmuş, bir hareketliliğin de başlatıcısı olmuştu. Birim toplantıları, hekimlerin iş bırakma eylemleri, toplu nöbetlerle gelişen eylemlilikler, bir yandan medyanın gündemine oturarak, kamuoyunun haklı desteğini almış ve yakın dönemde yaşanan meşruiyet düzeyi oldukça yüksek bir çerçeve oluşturmuştu. Diğer yandan, 1 Aralık'ta Emek Platformu'nun ülke çapında geniş bir destek almış bir günlük iş bırakma eylemini, kendi bağlamında güçlendirmişti. Toplumumuz, "emek böleni" üzerinden yaşanan bu ayrımı haklı ve kendine ait görerek, geleceğe ilişkin umut hanesine büyükçe bir artı yazmıştı.

Bu eylemlilikle paralel seyreden ve 3 Aralık'tan itibaren ülke gündeminin en başına oturan açlık grevleri/ölüm oruçları süreci ise, 1 Aralık eyleminin morali ışığında bir süre olumlu bir destek almıştır. Ancak, Aralık ayının ortasına doğru, emeğin yarattığı moral havası tersine döndürülmüş, açlık grevleri üzerinden toplum başka bir bölgenin ile karşı karşıya bırakılmıştır. 19 Aralık operasyonu ile de, cezaevleri bahanesi ile, toplumdaki emek güçlerinin kendini acz içinde hissetmesine yönelik bir karamsar hava yaratılması sağlanmıştır.

Bu süre zarfında, 1 Aralık'a önemli katkısı olan, 3 Aralık'tan itibaren ise açlık grevinin insani özü konusunda ön plana çıkan TTB, operasyonun hemen öncesi konulduğu hedef tahtasında, operasyonla birlikte "tarumar" edilmek istenmiştir. Operasyonun sorumluları, TTB üzerinden, "hizaya girmemekte ısrar eden" öznelerle haddini bildirme örneği sergilemiştir; hem içeriden, hem dışarıdan...

Peki neden? "Operasyon, salt bir cezaevi sorunu çözme amaçlı değildi, bu bir. İkincisi, operasyonu yönetenler, 'bir soruna işaret ettiklerinde', toplumun işaret edilen yönde saf geçmesine-özellikle de 28 Şubat'tan sonra-öyle alıştırdılar ki, böyle "hizayı bozanlara" tahammül edemez ve onlara 'hadlerini bildirirler'! Üçüncü olarak, gücün ötesinde 'şahsiyetli' ve 'her taraftan' bağımsız, özellikle eşitsizlikler-adaletsizlikler konusunda 'tarafli' örneklere tahammülsüzdürler. Toplum üzerindeki hegemonyalarını engelleyen 'şahsiyetli' özneler istemezler. Burada 'dik tutum', gücün ötesinde bir anlam ifade ettiği ve toplumda 'kötü emsal' olma özelliği arz ettiği için, bu denli tepki almıştır. Yoksa, açlık grevinde hekim tutumu, onları rahatsız etmediği sürece en liberal ölçülerde bile savunulabilirdi; 'kutsal yaşam' adına 'şefkatli' operasyon yapanlar, kendileri gibi 'kutsal yaşam'ı savunan ama operasyonda ölenlerin yaşamlarının nihayetlendirilmesini kutsal değil, gerekli sayacaklara ihtiyaç duyarlar. Öyle etine-buduna bakmadan, 'tarafsızlık' abidesi gibi durmak mı; o zaman '1 Aralık'ta el üstünde tutulman bir şey ifade etmez, bir anda 'en kötü' oluverirsin..."

Böyle bir ortamda çıkardığımız dergimiz doğal olarak açlık grevleri ile ilgili çalışmaları içeriyor. Yanısıra, geçtiğimiz sayılarda başladığımız "TTB Önceliklerini Tartışıyor" başlığı altında, örgütsel sorunlarımızı tartışan yazıları sürdürüyoruz. Son olaylar ışığında, bu alandaki yazıların gelmesini artmasını bekliyoruz. Bu sayımızda yer alan bir yazı demeti de, "çevre" ile ilgili. İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu'nun bu yıl 5.sini yaptığı "Güz Okulu"nun konusu "çevre"ydi. Bu konuda sunum yapan 4 eğiticinin çalışması, bu sayımızda yer alıyor. Eksik bıraktığımızı düşündüğünüz yönleri varsa, tamamlamanızı bekliyoruz. Bu sayıda, bu yılın 2.sayısında işlediğimiz Sosyal Güvenlik dosyamıza bir de katkı var; bu alandaki eksikimizi önemli ölçüde gideriyor. Bir de TTB etkinliği yansıtıyoruz; 4 Kasım'da yapılan Nusret Fişek Günleri toplantı raporu.

Bu sayımızla 2000 yılını tamamlıyoruz. 2001'de kamu-devlet ve sağlığı tartışmak istiyoruz. Katkılarınızı bekliyor, yeni yılın ölümlerin, baskının, eşitsizlik ve adaletsizliklerin olmadığı bir yüzyılın başlangıcı olmasını diliyoruz.