

**DOSYA/GÖZLEM VE GÖRÜŞLER****AĞRI****Özet**

Bu yazıda Ağrı'da 19-20 Nisan iş bırakma eylemi değerlendiriliyor.

**Abstract**

In this article; the strike on April 19 - 20 in Ağrı is reviewed.

**19 -20 NİSAN GREVİ /AĞRI**

Dağlarında dingin lavlar, ruhunda isyan barındıran, sert bir coğrafyanın bağrında yaşama tutunmaya çalışan, efsaneleriyle ve isyanlarıyla romanlara konu olmuş bir kent Ağrı. Yetebilecekken kendi kendine, dilinden ve diğer kültürel dinamiklerinden uzaklaştırılan, yabancılaştırılan, baskı ve savaş ortamının çıkar yol bırakmadığı, kişiliğini teslim etmiş sağlığa, besine ve korunmaya muhtaç bir il Ağrı.

Yoksulluğun, yoksunluğun ve geri bırakılmışlığın zorluklarıyla boğuşan, kendi zenginliklerini ekonominin devinimine karıştıramamış, tüm hamlığına rağmen iştah açıcı ama yanlış ekonomik politikaların umutsuzluk yarattığı, bireysel ve de sistem tarafından desteklenmiş birkaç kar odağının palazlandığı, suskun, verilen ile yetinen bir kent olması amaçlanmış, kısmen de bunun sistem tarafından başarıldığı bir kent aynı zamanda.

Evet bu kentte de ülkenin dört bir yanında olduğu gibi insanca yaşamayı sağlayacak herkese iş ve güvenceli gelir; sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları; şiddete, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı can güvencesi; sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran sağlık hizmetine erişime engel olan

katkı-katılım payları ve ilave ücretler kaldırılması; sağlık emekçileri arasında çalışma barışını bozan performans dayalı ücretlendirmeden vazgeçilerek insanca yaşanacak temel ve adil bir ücret sistemi oluşması; güvencesiz çalışma (4-b, 4-c, 4924, taşeron, vekil) biçimlerine son verilerek tüm çalışanların güvenceli hale getirilmesi; topluma eşit ücretsiz, nitelikli ve anadilinde sağlık hizmetinin verilmesi talepleriyle 19-20 nisanda GREV deydik...

Bölge koşulları göz önüne alındığında sağlık hizmetlerinin kamu eliyle güvence altına alınmış olarak sunulmasının gerekliliği çarpıcı olarak görülecektir. Ama uygulanan ve uygulanması düşünülen sağlık politikaları bunu göz ardı etmekte ve bölge insanı için sağlıklı olma hakkı, hak talepleri sıralamasında ön sıralara geçmektedir. Sistemin bu yalınlıkta nasıl olur da bu politikaları azımsanamayacak bir çoğunluğa yutturduğu sorusunun yanıtı da sanırım toplumun devlete bağımlılığını sağlayan yoksulluk ve çaresizliğine alternatif bir güvence olan, tartışılmaz bir biçimde niteliksiz bir sağlık hizmeti satın almalarını sağlayan, kısırtılmış sağlık talebini sağlayarak Bölge'de sağlığın hızla piyasalaştırılmasına olanak sağlayan, halkı sistem içine alarak gerektiği zaman onlar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılan yeşil kart uygulamasıdır. Ağrı yeşil Kart sahibi olanların % 80

bulduğu ve il nüfusuna oranlandığında ülkemizde en yüksek yeşil kartlı oranına sahip ildir..

En temel insani hakları elinden alınmış, hor görülmüş, nitelikli hizmet mağduru bir halk ile greve gitmek ayrıca duygu birlikteliği de gerektiriyor. Ekonomik ve Sağlık göstergeleri kötü olan bölgede hasta bakmayarak grev yapmak dertlerine derman olmamak onları karşımıza almak gibi bir riski de barındırıyordu içinde. Ama gerekçeleri anadillerinde anlatılınca yılların ezilmişlik ve çaresizliğini yaşayan bu insanlar grevin kendilerinin daha iyi hizmet alması ve kendilerine hizmet sunan sağlıkçıların daha iyi koşullarda bunu yapmaları için olduğunu, isyanın ve hak talebinin ancak kendilerine bir şeyler getireceğinin bilincine varmışlardı.. Biz bu durumu grev günü halkın hastaneye gelmeyecek, gelenlerinde muayene olma telaşında olmayıp grevimize destek için basın açıklamamıza katıldıkları zaman fark edecektik. Meslek örgütümüz TTB ve sendikamız SES grev kararını alırken halkın sağlık hakkına ulaşımın önündeki engellerin kaldırılmasının talep etmesi, sağlık emekçileri ile halk arasındaki eylem birlikteliğinin de gerekçesiydi.

Grev; Ağrı Tabip Odası, Ağrı SES şubesi ve Dev sağlık iş birlikteliğinde halkın da katılımıyla içinde umudu barındıran bir heyecanla gerçekleştirildi. Biz başlangıçta hekimler ve sağlık çalışanlarının yeterli katılımının olup olmayacağı ile ilgili bir tereddüt yaşarken, hafiften hafiften dillendirdiğimiz grev için yüksek sesle talepleri duymaya başlamıştık. Tabi ki cesaretlendik ve kararlılığımızı ortaya koyarak grevi gerçekleştirdik. Ağrı hak aramanın bir aracı olan eylem düşüncesine genel olarak yatkın olsada, şehir merkezi olarak bu pratiğe uzun süredir uzaktı. Bu yüzden halkın zihninde böyle bir karara olumlu tepki verecek eylemci bellek hücrelerine ve sağlık politikalarını benimsemediklerini yada topyekün bir iyileşme olmadan sağlıksızlıklarının düzelmeyeceğini anladıklarını gösterir ip uçlarına ihtiyacımız vardı. Bunun için bire bir sağlık çalışanlarıyla, halkla temas etmeli ve bu geri dönüşümü almalydık. Yerel basın organları, afişler ve el broşürlerini araç olarak kullandık, mümkün olduğunca çok insana ulaşmaya çalıştık.. Şehirde çarşı- pazar ve kimi köylerde el

broşürlerimizi dağıttık. Eylem süreci ve sağlık alanında yaşanan olumsuzluklara ilişkin bilgiler verdik. Meslek örgütümüz TTB ve Sendikamız SES in merkezi düzeyde ülke genelinde yürüttüğü çalışmalar, görsel ve yazılı basının, sosyal medya sitelerinin etkin kullanımı; grev öncesi yapılan klipler, binlerce sağlık emekçisinin katıldığı 27 Şubatta Diyarbakır'da, 13 Mart'ta Ankara'da yapılan mitinglerin etkisiyle oluşan, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlıktaki kötü gidişe ilişkin var olan duyarlılıklarını arttırdık.

19-20 Nisan grevi başlangıçta bizim de hiç beklemediğimiz, gerçekleşince ancak inandığımız büyük bir katılımı yapıldı. Ağrı'da başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz grev, buradaki sağlık çalışanlarının buldukları kötü çalışma koşullarının idrakinde olduklarını gösterdi. Grev, sağlık çalışanlarının sömürü ve güvencesizliğin gelecekte daha da artarak devam edeceğine dair önsezilerinin ve farkındalıklarının bir ürünüydü. Bu kötü gidişata dur demek ve kamuoyuna bunu duyurmak gerekiyordu. Katılım %80'nin üzerinde gerçekleşmiş, birkaç poliklinik dışında iş bırakmada başarıya ulaşmıştık.

Başarımızda önemli bir pay, halkın çağrılarımıza duyarlılık gösterip hastaneye gelmemeleriydi. Bu durum onların AKP'nin "başarılı sağlık politikalarını" hiç te başarılı bulmadıklarının, durumun kendi aleyhlerine işlediğinin farkında olduklarının bir göstergesiydi. Uygulanmakta olan Sağlıkta dönüşüm programının sağlığın metalaştırdığını ve bir canavara dönüşen kapitalist kar hırsının, döne döne asıl hedef olan kendilerini bir gün bulacağını, bunun emarelerinin şimdiden görülmeye başladığını ve en savunmasız bir durumda çaresizliğe itileceklerini, sistemin doyumunu sağlamadıkça da hizmet göremeyeceklerini biliyorlardı. Bu haklı başkaldırıya bu yüzden desteklemede tereddüt etmediler.

Eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve de anadilinde bir sağlık hizmeti sunmak istiyorduk. Basın metnini okurken bu vurgularımızı idrak eden, biraz önce muayene olamıyorum diye kızmış olan hasta ve bazı hasta yakınlarının gelip özür dilediğine şahit oluyor, basın metni okuma öncesi hazırlık aşamasında birçok

kez poliklinik kuyruğunda çile çekmiş ve de iyi hizmet almadığını düşünen bir hastanın "100.hasta olmak istemiyorum" pankartını taşımak ve bu sesi duyurmak için gayret ve hevesini görüyorduk. Grev anlaşılması ve ses getirmesini umuyor beklentilerimize cevap sağlık politikaları istiyorduk.

Geçen süreç içinde tüm Türkiye genelinde başarıyla gerçekleştirilen grev etkinliğimizle sesimizi duyurmaya haklı taleplerimizi haykırmaya çalıştık. Ancak İMF ve Dünya Bankası taktirli Sağlıkta dönüşüm programının başarılı uygulayıcısı, halkın her türlü haklı ve meşru taleplerine karşı 3 maymunu oynayan iktidar, sağlık emekçilerinin taleplerini de görmezlikten geldi. Sağlık emekçilerine cevabı soruşturmalar oldu. Biz bu yazıyı yazarken greve katılmış arkadaşlarımız hakkında çeşitli yerlerde soruşturmalar açıldığını okuyorduk. Bizlere henüz resmi olarak tebliğ edilmese de Ağrı'da da içerisinde bizim de olduğumuz 5 kişiye grev nedeniyle başhekimliğin talebi ile valilik tarafından muhakkik atanarak soruşturma açıldığını öğrendik. Bu ve benzeri baskılara karşı mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Her şeye rağmen doruklarında buzulları ile tüm bu olup bitene tanıklık eden dik başı mağrur gözlemcisi, soğuk kanlılığını korumakta, bütün heybetiyle ovayı korunaklı eteğine doldurmak

da, toprağındaki özgün rengarenk deseni tüm dünyaya cömertçe sunmaya devam etmektedir. Bir gün bu halk ile birlikte Türkiye halkları özgürleşecek sağlıklı bir geleceğe birlikte yürüyeceklerdir. Bu umut sürekli var olacak ve kendini yeniden yeniden yaratacaktır. Bunun içinde hak taleplerini her platformda korkusuzca dile getirmekten kaçınmayacaklardır.

Demokrasi, özgürlük, insan hakları ve savaş karşıtlığı gibi temel istemlerden uzak sağlık çalışanlarının özlük hakları ve ekonomik sıkıntılarını önceleyen dar bir perspektife sıkıştırılmış bir eylemin - ki grev etkinliğimiz daha geniş bir perpektifle yapıldı- başarı olamayacağı açıktı. Demokratik talepleri de kapsayan daha geniş emekçi kitleleriyle birlikte birleşik bir mücadelenin önümüzde görev olarak durduğunu ve ancak böylesi bir mücadele ile başarılı olacağımıza inanıyoruz.

***Dr. Heval BOZDAĞ / Ağrı Tabip Odası Genel Sekreteri***

***Dr. Halis YERLİKAYA / TTB Merkez Konseyi Üyesi***