

**DOSYA/GÖZLEM VE GÖRÜŞLER****MARDİN/MİDYAT****Özet**

Bu yazıda Midyat Devlet Hastanesinde 19-20 Nisan iş bırakma eylemine katılım değerlendirilmektedir.

**Abstract**

In this article, participation to the strike on April 19-20 at Midyat Public Hospital is reviewed.

**DİLLERİN VE DİNLERİN KENTİ MİDYAT**

Dillerin ve dinlerin kenti olarak bilinen Midyat, içinde bir çok farklı kültürü ve dini barındıran yapıya sahip bir kent. Poliklinikte güne başlarken gününüzün yarısı Kürtçe konuşmak, diğer yarısı da Süryanice ve Arapça konuşan hastaları anlamakla geçiyor. Özellikle Midyat gibi bir yerde insanların anadili ile sağlık hizmetini almasının önemi belirgin olarak farkediliyor. Kürtçe bilmem dolayısı ile Kürtlerle hem Türkçe hemde Kürtçe konuşurken hastanın kendini ifade etmesindeki farkı belirgin olarak hisstemekle birlikte, bu, özellikle Arapça ve Süryanice konuşan hastaları anlamaya çalışırken kendini daha çok hissettirmekte. Hastanın hastalığını ve şikayetlerini anlamaya çalışırken dil önemli bir sorun olarak durmakta. Kendini ve şikayetini anadili ile ifade etmek yerine günlük hayatta konuşmadığın bir dil ile anlatmak veya tercüman aracılığı ile anlatmaya çalışmak ciddi sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Hastanın şikayetlerini en doğru şekilde hastanın kendi anadili ile konuşurken anlayabiliyorsunuz.

Midyattaki günlük hayatta tabi ki Yezidileri de unutmamak lazım. Anadilleri Kürtçe olan Yezidiler günlük hayatta kendini en az hissettiren bir kesim. Geçmişin korkuları ve acıları hemen hepsinde hala durmakta ve sayıları ciddi anlamda azalan Yezidilerde bu kentin yaşamında var olduklarını çok az da olsa hissettiriyorlar. Böyle bir kentte sağlık emekçisi olarak bizler TTB ve SES'in önümüze koyduğu grev kararını bizde GÖREV kabul ettik ve midyat devlet hastanesindeki tüm doktorlar ve sağlık emekçileri Grev kararı aldık. Grev kararı böyle bir kent için hem anlamlı hemde aslında oldukça zordu. Öyleki grev kendini çok fazla hissettiriyordu bununla birlikte hem iyi hazırlanmak hemde böyle kozmopolit bir kentte kendini mutlaka doğru anlatmak gerekiyordu. Grev kararının alınması çok zor değildi çünkü grevin koşulları yeterince olgunlaşmıştı. Midyatta göreve başladığım yaklaşık 8 aylık süre içerisinde sağlıktaki dönüşümün sağlık emekçisi üzerinde yaptığı haksızlık kendini açıkça hissettiriyordu. Hiç bir sağlık emekçisi içinde olduğu durumdan memnun değildi. Bir iki uzman hekim

dışında diğer bütün sağlık çalışanları olarak özellikle performans sistemin getirdiği aşırı iş yükünden ve ek ödemeler arasındaki ciddi farktan rahatsız durumdaydık. Görev yaptığım süre içinde başhekimin de katıldığı yaklaşık 10'a yakın toplantı yapıldı ve hekimlerin, sağlık emekçilerinin sorunları tartışıldı. Halinden memnun olan hiç kimse yoktu. Bu açıkça hissediliyordu ve herkeste bunu açıkça ifade ediyordu. Yine hastalardan alınan katkı paylarında sağlık hizmetinin sunulmasını aksatıyor, hasta ya muayene oluyor katkı payı almamak için ilacını almıyordu ya da daha az para vermek için acil servislerden poliklinik hizmeti alıyordu. Sağlıkta yıkımın biz sağlık emekçilerini getirdiği yer, artık en uç sağlık hizmetinin sunulduğu ilçe devlet hastanesinde bile hemen herkesi olumsuz yönde etkliyordu. İşte böyle bir ortamda biz Midyat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları GREV'i GÖREV bildik ve GREV kararı aldık. Grev yapmak için bütün koşullar uygundu. Grevden önceki gün bütün hekimler polikliniklerin olduğu koridorda toplandık. Grevin amacını ve ne olursa olsun yapılmasının artık kaçınılmaz olduğunu konuştuk ve ikna olmayanları da ikna ettik. İlçe hastanesi olması ve sağlığa ulaşımın sorunlu olabileceği kaygısı ile grevin bir gün yapılması kararı alındı. Ardından başhekim ziyaret edildi ve yarın grev yapılacağı başhekime bildirildi. Görev günü hastaneye geldiğimiz günlerden daha erken bir saatte hastaneye gelindi. Yani hastaların muayene sırası almaya geldikleri erken bir saatte bizde oradaydık. Randevu fişi kesilen üç farklı bankonun önüne önlüklerle gidildi ve hastalara grev

anlatıldı. Grevin neden yapıldığı tek tek gelen her hastaya anlatıldı. Acil hastalar acil servislere yönlendirildi. Aynı zamanda 3 hekim arkadaşımız acil servisteki yığılmaya karşı acil serviste görevlendirildi ve acil serviste çalıştı. Özellikle gelen hastalara grev anlatılırken anadil ile olan iletişim oldukça anlamlı ve ikna edici idi. Arapça bilenle Arapça, Kürtçe bilenle Kürtçe, haliyle sadece Türkçe bilenle de Türkçe grev anlatıldı. Hastane önüne grev masası kuruldu ve grev broşürlerimiz dağıtıldı. Hemen hemen bütün hastane çalışanları grup grup bizi ziyarete gelip destek sundular. Bize yemek ve pasta gönderdiler. Tabi küçük bir tatsızlıkta yaşanmadı değil. Saat 10:30 civarı başhekimimiz grev masasının kaldırılmasını istedi. Biz itiraz edince ve bizden etkilenip de masayı kaldırmak istemeyen yardımcı sağlık personeline bağırarak yani zor kullanarak masayı kaldırttı. TTB Merkez Konsey, SES Mardin şube ve SES MYK ile yaptığımız görüşme ve onların başhekim üzerinde kurduğu baskı ile yarım saat sonra grev masamız geri geldi. Öğle arası bağlama ile hastane bahçesinde türkü söylendi, halay çekildi ve basın açıklaması yapıldı. Yerel basın ile ropörtaj yapıldı. Günü sonuna kadar yani akşam saat beşe kadar neredeyse bütün sağlık çalışanları hala hastanede yani grevdeydi. Görev grev masasında akşama kadar sürdü. Midyat Devlet Hastanesi tarihindeki ilk GÖREV olan GREV'i böyle bir şekilde yüzde yüz kailtım ile yaptı. Ve tarihe geçti..

**Dr. Sadık ÇAYAN / Midyat Devlet Hastanesi**