

Hakem Kurulundan

TIP ÖĞRENCİLERİMİZ HALEN TUTUKLU. Geçtiğimiz Haziran ayında gözaltına alınan 47 tıp öğrencisinden 13'ü tutuklanmıştı.. İşte bu gözaltı ve tutuklama süreci, bütünüyle geleceğimize yöneliktir. Neden mi?

Her şeyden önce Hükümet, sadece tıp öğrencilerine değil, tüm öğrencilere/ gençlere karşı bir saldırı içindedir. En yakın örneği, "poşi taktığı" gerekçesi ile 11 yıl ceza alan Cihan Kırmızıgül, "eğitim hakkı" pankartı açtıkları için 8.5 yıl ceza alan gençler ve çok sayıda tutuklu öğrencinin varlığıdır.

Hükümetin gençlere saldırısının "tıp" ayağı, 13 Mart 2011 yılındaki "Çok Ses Tek Yürek" Mitingi'ndeki tıp öğrenci katılımının arkasından hız kazanmıştır. Gerçekten çok sayıda, ama sayısından daha fazla dinamizmi ile tüm meydanı etkileyen tıp öğrencisi katılımı, "ilgilileri" tedirgin etmeye yetmiştir. Bunun ilk sonucu, Zülküf adlı çocuğumuzun (Akelma) hakkında "marş söylediği" gerekçesi ile dava açılmasıdır.

Süreç devam etmiş, 6 Haziran günü çok sayıda öğrenci ile birlikte, 47 öğrencimiz/ çocuğumuz gözaltına alınmıştır. Bunlardan 13'ü tutuklanırken, çoğu hakkında da dava açılmıştır.

Bu çocukların özelliği ne? Bizim geleceğimizle ilişkisi ne? Bu soruya yanıt vermeden önce ülkemizde tıp eğitimi ve sağlık sisteminin geçirdiği değişiklikle ilgili birkaç hatırlatma yapmakta yarar var. Bütünüyle ucuz emek cenneti yapılmak istenen Ortadoğu, Türkiye merkezli sermaye gücü ile yeniden düzenlenirken, bu ucuz emek cennetinin "ucuz" hekimleri üretilmektedir. Sadece biyolojik-mekanik bir tıp anlayışı ile, hekimden çok kendisine verilen direktifleri bir teknisyen duyarlığı ile, verimlilik ve üretkenlik mantığı çerçevesinde yerine getirecek makinelerdir, hedeflenen. Herhangi bir sosyal yaklaşıma sahip olmayacak, kolay uyum sağlayacak, dikbaşı olmayan, esnek bir kuşak hedeflenmektedir. "Ürün" böyle hedeflenirken, bu "ürün"ü oluşturmakla yükümlü eğiticiler de, "suya sabuna dokunmayan", performansla para kazanan, dayanışmadan ziyade öğrencilerine rekabeti aşıl原因 örnekler olmaktadır. Başka bir deyişle biyolojik-mekanik tıp anlayışı, neoliberal-rekabetçi-performansa dayalı bir sağlık sistemi ile iç içe geçirilmeye çalışılmakta, hem öğrencilere, hem de eğiticilere bu çerçevede dışında bir seçenek bırakılmamaktadır.

İşte bu gözaltına alınan/ tutuklanan çocuklarımız, kendilerine dayatılan bu karabasana itiraz etme cüretini gösteren öğrencilerdir. Öncelikle el yordamı ile, kendilerine dayatılan tıp eğitiminin hayatla ilişkisi olmadığını keşfettiler. Sonra, çok talep etmelerine karşın, kendilerine bir türlü resmi müfredat çerçevesinde aktarılmayan ülke sağlık sisteminin problemlerini saptamaya çalıştılar. Kendilerine benzeyen arkadaşları ile, konu ile ilgili okumalar yapıp, tartışmalar yapmaya başladılar.

İşte bu arayış sürecinde bu öğrencilerimizle/çocuklarımızla yollarımız kesişti.

Bizler de, bir avuç eğitici olarak, resmi ideolojinin bir parçası haline gelen üniversitelerin ve bundan gocunmayan eğiticilerin dışında, gerek tıp eğitimi gerekse sağlık sistemi konusunda, üniversite içi ya da dışı ayırtılmaksızın bilgilerimiz/deneyimlerimizi paylaşmaya çalışan insanlarız. Bu amacımızı meslek örgütümüz (TTB), sendikalarımız (SES, Devrimci Sağlık İş), demokratik örgütlerimiz ve siyasi kuruluşlarımız çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu çabalarımız ile söz konusu çocuklarımızın talepleri de, TTB ve SES bünyesinde denk geldi. Çocuklarımız, TTB Tıp Öğrencileri Kolu (TTB TÖK) içinde sağlık sistemi tartışmalarını bizlerle birlikte yaptılar. Sonra, bazıları ile, işi derinleştirmek için TTB Sağlık ve Politika Çalışma Grubu altında buluştuk. Ki bu buluşmalarda, çocuklarımızın öğrenme heyecanı ve kapasitesi bizleri oldukça etkiledi ve geleceğe yönelik olarak umutlandırdı. Benzer bir biçimde, öğrenme süreçlerini SES Öğrenci Komisyonu ve SES Sağlık Politikaları Grubuna da taşıdılar. Üstelik bu tercih, diğer çalışanlarla bir araya gelme arzusu gibi saygın bir gerekçe de taşımaktadır.

Biz de bugün, bu öğrencilerimizle/çocuklarımızla çalışmaktan mutluluk ve geleceğe umut duymuş eğiticileri/arkadaşları olarak üzüntümüzü paylaşmak istedik. Ülkemizdeki karabasana karşı, tüm üniversitelerde/iş yerlerinde uç veren genç çiçeklerin tıp alanındaki örneklerinin gözaltına alıp, tutuklanması, aslında geleceğimizin tutuklanmasıdır. Ahmet, Zülküf, Mustafa ve diğerleri, sadece tıp camiasının ve sağlık sektörünün değil, bu topraklarda yaşayan halkların daha iyi dünya ve daha eşit sağlık hizmeti umudunun da güvencesidir...

Bu sayımızda Onur Hamzaoğlu ve Murat Civaner arkadaşlarımız ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen sağlıkçı grevleri ile ilgili yazılardan oluşan bir dosya hazırladılar. Beğeneceğinizi ümit ediyoruz. Dosya yazılarımızın yanısıra bu sayımızla birlikte yazarlarımız arasına katılan Zeynep Şişli arkadaşımızın yazısında sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.