

İki sayının birarada olduğu son dergimizden sonra, 66. sayımızla karşınızdayız: "Bilim ve Teknoloji" dosyası ile... Eriş Bilaloğlu arkadaşımızın aylardır üzerinde çalıştığı dosya, bu alandaki "ilk" yazılarımızla sunuluyor. Semih Şemin ve Zuhâl Amato arkadaşlarımız, bu dosyanın ortaya çıkmasında önemli katkılar sağladılar. Hepsine teşekkür borçluyuz.

Dosya dışı yazılarımız ise, oldukça çeşitli. Caner Fidaner arkadaşımızın dergiye gönderdiği bir dizi yazıdan birini "Kısa Raporlar" başlığında, diğerini ise "Gözlemler ve Görüşler" bölümünde yayınlıyoruz. Arkadaşımızın yazıları tamamlandığında, bütünlüklü "yeni bir yaklaşım" olduğunu göreceksiniz. Şükrü Güner arkadaşımız da, yıllardır çalıştığı SSK ile ilgili deneyimlerinden bize bir katkı yollamış.

Araştırmalar bölümünde iki araştırmamız var: Biri, oldukça az işlenmiş bir alana ilişkin: Yataklı tedavi kurumlarındaki hizmet değerlendirmesi. Diğer çalışma ise, Antalya'dan: Gecekondu bölgelerinde sağlık sorunları ile ilgili bu çalışma, bir anlamı ile kent ve sağlık hizmetleri konusuna ilişkin anlamlı ipuçları da sunuyor.

TTB Raporları bölümünde, geçen yıl yapılan halk sağlığı gezici eğitim seminerine ilişkin Halk Sağlığı Kolu üyelerimizden Dilek Öztaş'ın çalışmasını bulabilirsiniz.

"Gözlemler ve Görüşler" bölümünde, üç çarpıcı çalışma göreceksiniz. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'nun dört öğretim üyesi, sağlık hizmetleri konusunda oldukça öğretici ve ciddi çalışmalar sunuyorlar. Fahrettin Tatar'ın sağlık sektöründeki kaynak sorunu, Sıdıka Kaya'nın sağlık hizmetlerinin kullanılabilirliği, Korkut Ersoy ve Şahin Kavuncubaşı'nın sağlık kurumlarının mülkiyet yapısı ve örgütsel performans ilişkisine ilişkin yazıları, bu alanda çalışma yapanlara/yapmak isteyenlere yol gösterici bir özellik taşıyor. Etik ile ilgili bir yazımız var; Erdem Aydın ve Nermin Ersoy'dan.

Çeviri bölümünde, son yılların çok moda olan "desantralizasyon" kavramına farklı bir yaklaşım sunan bir makale bulacaksınız. Genel geçer sözlerle "olumlanan" desantralizasyonun hangi bütünlüğe oturduğu görüldüğünde, aynı "olumlama" sürdürülebilir mi?

Yeni yıla girdik, yeni aboneler geliyor. Ancak, henüz istenilen düzeyde değil. Abone sayısının, derginin içeriğine denk düşmediğini düşünüyoruz. Yine de inadımızı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, 1978'de İstanbul'da başlayan süreç, herşeye rağmen bugüne, bu "inat"la gelebildi!

Bir sonraki dosyamızın konusu, "Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri". Haziran ayında elinizde olacağını umduğumuz, dosyaya özellikle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan katkı bekliyoruz.

14 Mart 1995, çeşitli illerde oldukça kapsamlı ekinliklerle geçti. Bu yıl, tabip odaları daha çok özelleştirmeyi konuştular, eğitimi ve etik'i konuştular, özlük haklarını konuştular. Daha önceleri bir günle ve geleneksel bir balo ile geçirilen 14 Mart, sağlık sorunlarının ve hekim sorunlarının bir şekilde tartışıldığı haftalara dönüştü artık. Bu 14 Mart'ta tabip odalarının en temel mesajı ise şöyleydi: "Koşulların olumsuzluğunun arkasına sığınmayalım. Kendi sorunlarımızla ilgili, kendi olanaklarımız çerçevesinde, yapabileceklerimizi yapalım. Başkasından beklemek yerine, fiilen taleplerimize ilişkin adımlar atalım. "Evet, taleplerimizin yerine getirilmesi, öncelikle bizlerden başlayan bir süreç olacak. Bunun için yeterli birikim ve cesaretin var olduğuna inanıyoruz. Nasıl ki, Toplum ve Hekim bir inat simgesi ise, onurlu bir yaşam için de aynı duygu gerekiyor.