

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

Geçtiğimiz yılın son iki sayısını bu yıl yayımlamak zorunda kaldığımız için üçüncü sayımızın yayımlanma döneminde 2006 yılının ilk sayısını yayımlayabiliyoruz. Yaşadığımız gecikmeyi bu yıl içinde giderebilmek için yayın kurulumuz; sağlık çalışanlarının sağlığı, işsizlik ve sağlık, sağlıkta sınıf hareketleri ve siyaset, sağlık sistemleri ile çocuk ve sağlık konulu dosya çalışmalarını eş zamanlı olarak başlattı. Hedefimiz, nitelikten taviz vermeden zamanlamadaki eksikliğimizi giderebilmek ve önceki yıllarda olduğu gibi yıla zamanında başlayıp zamanında bitirebilmek.

Dergimizin sizlere ulaştığı bu günlerde, birkaç yıldır artan işsizlik ve yoksulluğa karşın, "iyi" olduğu söylenen ekonomide, artık minare kılfı sığmıyor. Hükümet, yaşananları iç güçlerin kendisine yönelik komplosu olarak göstermeye, "laik-anti laik", "Türk-Kürt" vb. çatışmalarının ardına gizlenmeye çalışıyor. Bu arada, yıllardır sosyal demokrat parti olarak adlandırılanlar da merkez sağa oynuyor; merkez sağın asıl sahibi olduklarını kanıtlamaya çalışıyorlar. Çabalarının boşa çıkacağını söylesen; kahinlik yapmış olmayız. Çünkü hem uluslararası hem de işbirlikçisi ulusal sermayedarların yakın dönemde daha radikal girişimlere gereksinimi var görünüyor. Patronlar kulübü AB sürecinde yavaşlamakla suçlarken, AB de hükümeti, Kıbrıs ve limanların Güney Kıbrıs uçak ve gemilerine açılması konusunda sıkıştırıyor. Başbakan Recep Erdoğan ve kabine üyeleri medya aracılığıyla, olabildiğince sert üslupta, kamuoyuna bu tehditlere 'boyun eğmeyecekleri' açıklamalarını iletiyorlar. Bunlar gibi pek çok örneği yaşamakta olduğumuz bu günlerde, sermayedarların, hükümetin yedeğini hazırlama faaliyetine başladıkları açık seçik görülüyor.

Günümüzde, emperyalistlerin işgal etmediği ve savaşın olmadığı bölgeler bir elin parmakları kadar kaldı. En küçük bir enerji kaynağının bulunduğu coğrafyaları bile ele geçirebilmek için her türlü yolu deniyorlar. Küreselleşen kapitalizmle öne çıkan finansal sermaye, uçurumdan aşağıya doğru kaymaya başladı. Bu kayışın etkileri merkez kapitalist ülkelerde bile hesapları bozarken, Türkiye gibi çevre ülkelerde "istikrarın sürdürülebilmesi" olasılığı hemen hemen hiç kalmadı. Bu durum çevre kapitalist ülkelerde daha şiddetli olmak üzere dünyada emek gücünü satmak zorunda olanların her türden kazanımlarına, sermayenin daha kapsamlı saldırısını beraber getireceğinden, sermaye adına bu girişimi gerçekleştirmeye aday siyasi yapılardan oluşan yeni hükümetlerin oluşturulması sürpriz olmayacaktır. Sürprizi bozabilecek olanlar, elbette ki, toplumsal çıkarları itibarıyla doğal olarak bu cephenin karşısında olan emek gücünü satmak zorunda olanlardır. Sermayenin bu zafiyetinin yanı sıra, sınıfın toplumsal ittifaklarıyla birlikte kendini yönetmeye aday olabileceği nesnellikte oldukça berraklaştı. Günümüzde bu alandan gelecek çözüm dışındakilerin çözümsüzlük olacağıın yanı sıra, çözümü çok uzun sürelere iteleyeceği de ortada. Bu nedenle, emekten yana siyasi partilerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin tümüne bugün daha fazla sorumluluk düşüyor. Üyelerinin ve toplumun siyasallaşması, sınıf tabanlı toplumsal ittifakın hayata geçirilerek güneşin emek gücünü satmak zorunda olanların kendini yönettiği ülkelerde doğması gerektiğini görüp, gereğini yapabilecek kadrolar ve programlarla yürümelidirler.

İkibinbeş yılında Musa Özdemir ağabeyimiz hayata veda ederken birlikte çalıştığımız bazı arkadaşlarımızda aramızdan ayrıldılar. Kendilerine dergimize aktardıkları emekleri için bir defa daha teşekkür ediyoruz. "TTB Okulu"nun hem öğrenci hem de öğretmenlerinden sevgili İlker Belek dostumuz da bu dönem çalışmalarımızda bizlerle olmayacak. Ancak bu dönemin geçici olabilmesi, birlikte üretme olanaklarının yeniden yaratılabilmesi için gerekenleri hep birlikte yaşama geçirme çabasında olacağız. İkibinaltı yılıyla birlikte sevgili Yücel Demirev arkadaşımız Danışma Kurulu, Hakan Tüzün arkadaşımız da Yayın Kurulu faaliyetlerimizde bizlerle olacaklar. Kendilerine hoş geldin diyor, kolaylıklar diliyoruz.

Bu sayımızda sizlere Yücel Demirev ve Onur Hamzaoğlu arkadaşlarımızın hazırladığı "Sağlık, Kültür, Siyaset" başlıklı dosyayı sunuyoruz. Dergimizde özellikle sağlık ve kültür ilişkisini bu kapsamda ilk defa inceliyoruz. Dosyamızdan, farklı ölçülerde de olsa, hepimizin yararlanacağını düşünüyoruz.

Dosya yazılarımızın dışında Mart 2006'da altıncısı gerçekleştirilen Nevzat Eren 6. Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu'nda gerçekleştirilen sunumlardan üçünü, ATO Halk Sağlığı Komisyonu'nun da katkılarıyla sizlerle paylaşıyoruz.

Sevgi, dostluk ve umudumuzu geliştirirken, birlikte üretme isteğimizi iletiyoruz...