

İki ay sonra, yine sizlerle. Bu süre, bizler için oldukça ilginç geçti. Toplum Hekim'in yeniden çıkışını yeterince duyuramamamıza karşın, 2000 basan 47. sayımız 500'ü aşkın abone, bir o kadar tek satışla umut verdi. 50 dolayında yazı geldi. Toplum ve Hekim'i kendi olanakları ile, kendi okuyucusunu kendi yaratan bir dergi olarak sürdürme amacımız pekişti. Bu arada "haber yayınlayarak Tıp Dünyası'nın alanına girmek", "başka yayın organlarında yer almış yazıları yayınlamak" v.b. eleştiriler geldi. Yine birçok teknik konu ile ilgili eleştiri ve öneri iletildi. Bunların tümünü de değerlendiriyoruz. Bu sayıda yapabildiğimiz değişiklikleri yaptık. Ancak, bir derginin kimliğinin oturması gerektiği noktasından yola çıkarak, her sayıda tek tek değişiklikler yerine, uzun bir süre sonunda köklü değişikliklerin yararlı olduğunu düşünüyoruz.

Bu arada, Toplum ve Hekim ile T.T.B.'nin yayın etkinliklerinin başlangıçta hedeflenen bir kurumaşmaya daha fazla oturduğu görülüyor. Artık kurumlaştığı hemen herkesin kabulü olan ve T.T.B.'nin seçilmiş organlarına giden Rapor'dan sonra, "okundukça çıkan" Pratisyen'in kurumlaşma yolunda sağlam adımlar attığı görülüyor. Çıkışından bu yana "şansızlıkların" bir türlü yakasını bırakmadığı Tıp Dünyası 4. sayı ile bugünlerde elinizde olacak ve aylık periyodunu sürdürecektir. Sağlık ve hekimlikle ilgili bir platform olmasını düşündüğümüz Toplum ve Hekim'le aynı zamanda yayın hayatına giren, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, birinci basamakta çalışan hekimlere yönelik işlevini sürdürecektir.

Yayınlarımızın kurumlaşması amaçlanırken, bu yayınların ulaştığı hekim kitlesi de yayınların geleceğini büyük ölçüde belirleyecek.

47. sayı, seçim öncesi çıkmıştı. Şimdi, seçim bitti. Yeni bir hükümet var, artık. Hükümet Programı, T.T.B. GYK'da tartışıldı. Bir vaatler manzumesi olarak kabul edilen Hükümet Programı'nda gerek demokratik ve temel haklara, gerekse, sağlık ve hekimlik alanına ilişkin ilkesel düzeyde çok sayıda olumluluk bulunduğu, bu ilkelerin bugüne kadar süren demokratik mücadelenin bir sonucu olduğu, söz konusu ilkelerin gerçekleştirilmesi için bunların içlerinin doldurulması ve aşağıdan yukarıya sürekli gündeme getirilmesi, gerçekleştirilmeleri için ciddi bir takipçilik gerektiği ve giderek bu ilkelerin aşılması için yeni çalışmalar yapılmasının zorunluluğu tesbit edildi. Bu çerçevede, demokratik bir Anayasa, çağdaş bir hukuk reformu, insan hakları konusunda olumlu adımlar, meslek-kitle örgütlerinin kendileri ile ilgili süreçlerde söz ve karar sahibi olması, tüm çalışanların sendikal haklara kavuşması, eğitim-yönetim-ekonomik alanlardaki reformlar öne çıkarken; sağlık alanında da birçok somut çalışma yapılması gerekliliği kendini dayattı.

Hükümet yetkilileri ile görüşmelerini başlatan T.T.B., kısa dönem için son 11 yılın tahrifatının (sürgünlerden, özlük haklarına) ortadan kaldırılması ve sağlık ve hekimlikle ilgili tüm konularda Hükümet yetkilileri ile bağımsız bir kurum olarak aynı masaya oturma ve müzakere etmek hakkının öncelikli olduğunu belirtti. Sağlık politikaları, özlük hakları ve eğitim konularının öncelikli olduğunu düşünen T.T.B., demokratik bir T.T.B. yasasının gündeminin ilk sırasında olduğu saptamasını da yaptı.

Bu konular, bundan böyle T.T.B.'nin ve hekimlerin gündemini daha uzun süre işgal edecek görünüyor. Dolayısı ile Toplum ve Hekim bu alanlardaki yazılarınıza öncelik tanıyacak. Daha sağlıklı politikalar oluşturulabilmesi, tüm diğer demokratik kanalların yanı sıra Toplum ve Hekim başta olmak üzere, hekimlerin yayın organlarında görüşlerini en geniş bir şekilde belirtmeleri ile mümkün olacaktır. T.T.B.'nin kurumlaşması, etkinleşmesi, demokratikleşmesi buna bağlıdır.

Şubat ayında 49. sayımızda buluşmak dileğiyle. 1992 yılı hepinize, hepimize kutlu olsun. Sağlıklı yıllar.