

### Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

Biz beceremedik ama, AKP Hükümeti, sağlığı "siyasallaştırma"yı başardı. Onların sayesinde "ak-kara" ayrımı netleşiyor. Bir yandan uluslararası merkezlerin önüne koyduğu ödevleri harfiyen yerine getiren AKP Hükümeti, sağlığı ve sosyal güvenliği yeniden yapılandırma adı altında, emekçilerin haklarına pervasız biçimde saldırıyor.

SSK Hastanelerinin, Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi söylemiyle, işletmeleştirilmesi; sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi adı altında emeklilik ve sağlık hakkının aşındırılması, aile hekimliği uygulaması denilerek birinci basamakta kamunun silinmesi, performans diye diye işgüvencesinin yok edilmesi; olanlar bunlar...

Ama, "ayırım" da netleşiyor dedik: nedir ayırım? Sağlık hakkından yana olanlar olmayanlar; Türkçesi parasız sağlığa evet diyenler ve demeyenler. "O ülkede böyleymiş, bu ülkede şöyleymiş"; hiçbir anlamı yok, bu söz kalabalıklarının. Temel sorumuz şu; AKP Hükümeti'nin attığı adım, insanımızın parasız sağlığa ulaşmasına olanak sağlamakta mıdır? Yoksa onu engellemekte midir? Örneğin, SSK Hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na, oradan da işletmeleştirilmek üzere yerel yönetimlere devredilince, emekçiler, parasız sağlık hizmeti alabilecek midir? Genel sağlık sigortası demek, her insanın, ihtiyacı olduğunda, hiçbir kısıtlama ile karşılaşmaksızın, ücretsiz olarak sağlık hizmetlerine ulaşması mı demektir? "Bakın, size Avrupa'daki sağlık hizmetlerini getiriyoruz" diyenler, toplumun hiç para vermeden sağlık hizmetlerine ulaşabileceğini mi ifade etmek istemektedirler? Hayır, bunların hiçbiri değil !

AKP Hükümeti, 1980'lerden bu yana ideolojik alt yapısı oluşturulan, sağlık hizmetlerinin hak olmaktan çıkarılarak, bir kâr nesnesi olması sürecinin tamamlanmasını yaşama geçiriyor. Bu hedefe, Dünya Bankası'nın önlerine koyduğu reçeteyi adım adım uygulayarak yürüyor. Sağlık hizmetlerini tek elden yürüteceğiz ve SSK Hastanelerini Sağlık Bakanlığı'na devrediyoruz dedikleri; Dünya Bankası reçetesine göre, önümüzdeki 3-5 yıllık sürede bu hastanelerin birer işletme haline getirilmesi, parasal işlerle uğraşacak personelin bu anlamda eğitilmesi, işletme olma becerisi gösterenlerin hemen işletme haline getirilmesi, bu beceriye sahip olmayanların ise "üçüncü sınıf vatandaşlara, üçüncü sınıf hizmet verecek" kamusal kurumlar olarak bırakılması anlamına gelmektedir. Herkesin sağlık güvencesine kavuşacağı savı ise; SSK'nın mal ve para varlığına el koyarak, bu alanda atılacak adımlar için ihtiyaç duyulan sermaye eksikliğini emekçilerin kazanımları ile giderme operasyonunun adıdır. Çalışanlar, AKP'nin uyguladığı bu Dünya Bankası reçetesi sonrası, daha kötü koşullarda yaşadıkları halde, daha çok para harcayarak sağlık hizmetlerine ulaşacaklardır. Daha çok ihtiyacı olanlar, daha çok parasal engelle karşılaşacaklardır. Yani, daha çok ve yaygın hak değil, hak kaybı; parasız sağlık hizmeti değil, genel vergi ve sağlık vergisine-genel sağlık sigortası, bu anlamda algılanmalıdır-ek olarak her adımda katkı payı adı altında cepten ödeme.

Aslında, şimdi "allı-pullu sözcükler" ve "sermaye medyası" sayesinde, düzenlemelerden mağdur olacakların tepkilerini hissetmiyor AKP Hükümeti; ama ilk uygulamaların yaratacağı gerilimin de farkında. Yasaların tartışılması sürecindeki "el titremeleri" o nedenle. Bu gerilimin farkında olduklarından, 1-2 yılda tüm ödevlerini yaşama geçirip, bir-iki pilot uygulama ile işi geçiştirmek, sonra seçime gitmek arzusunda. Böylelikle, hak gasplarına olabilecek tepkileri, daha sağlam karşılayacağını varsayıyor.

Bu saldırının ilacını, emekçiler biliyor. TTB de. TTB ve Emek Platformu, bu bildiği yolda gittiği ölçüde, Dünya Bankası (ve diğer uluslar arası sermaye örgütlerinin) uygulayıcısı Hükümeti sarsmakta. Ancak, bile bile bu yolda ayakları dolandığında, Hükümetin ekmeğine yağ sürüyor. Yolda yürüme günü bugündür; bugün değilse ne zaman, biz değilsek kim? Soru bu. Parasız sağlık istiyorsak, sağlık hakkını savunuyorsak, biz ve bugün.

Bu sayımızın dosya konusu, güncel problemlerimizden biri (hep de güncel kalacak) olan, ilaç. Dergimizin üçüncü döneminin başından beri-1991- dergimizin emekçi/emektarı olan Ersin Yarış arkadaşımız, bizlere güzel bir ilaç dosyası hazırladı. Umarız, beğenirsiniz. Bu arada, gecikme için özür dileriz. Bir sonraki sayıyı da, vakit geçirmeden çıkararak, arayı kapatmaya çalışacağız.

İki ilginç dosya daha hazırlamaktayız; Küreselleşen Devlet ve Sağlık ile Sosyal Güvenlik. Bu iki dosyayı da 2005'in başında size ulaştıracağımızı umuyoruz. Sevgi ve dostlukla kalın.