

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

İsrail, Filistin'de katliam yapıyor. Dahası, II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Yahudilere uyguladığı soykırımı, Filistin halkına yapıyor. Burada, Başbakan Ecevit gibi yapıp, yanlış anlaşıldık demeyeceğiz. Lafımızın arkasındayız. Filistin'de soykırım yapıyor.

Aslında, bu gerçeği, hükümet ve İsrail'le tank ihalesi yapanlar ve de "sahibinin sesi" dışında, herkes kabul ediyor. Tabloya biraz daha yakından bakalım.

İsrail'in mağduriyetinden söz edenler, azınlık ta olsa var. İsrail'in ne kadar rasyonel bir "partner" olduğu teorisi ve "Ermeni, lobisi"ni geriletken "Yahudi lobisi"nin binbir yararı üzerinden gerekçe yazıyorlar. Bir kısım "beyaz Türk" dışında, alıcısı yok gibi...

"Tarafsızlar" ya da "gerçekçiler" de var. "Aslında, Filistin halkı üzerinde baskı var ama, İsrail de kendi güvenliğini korumakta haksız mı?" ya da "canlı bombalar, İsrail'de huzur bırakmadı ki kardeşim" ciler, var. Ufak bir şeyi atlıyorlar; koskocaman "işgal" gerçeğini. Gerçi, bu postmodern tarafsızlık yeni değil, hatırlarsanız Irak'a ABD saldırısı sırasında da yaşamıştık. O müthiş "Ne Sam Ne Saddam" sloganıyla, şaheserler yarattıklarını düşünmüşlerdi. ABD uçaklarının, füzelerinin, ambargosunun Saddam'ı değil, Irak halkını ezdiğini görmeyerek, bir halka saldırıyı, onun liderinin günahları üzerinden gözden saklayarak, saldırganla mağduru eşitleme tarafsızlığı... Adalet duygusunun, bu topraklardaki erozyonunun bir sonucuuydu.

Şimdi herkes-yukardaki rasyoneller hariç-İsrail'in yaptıklarına karşı çıkıyor. Bunda, sadece, saldırıya uğrayanların Müslüman kimliğine sahip olmasını temel alanlar yok mu? Aynı saldırının bir başka kesime-müslüman olmayan-yöneltilmesi durumunda, aynı tepki olu(yo)r mu?

Bu dünyada, hem de çok yakın dönemlerde, "asimetrik durumlar" yaşanmadı mı? Bu "durumlar"da, şimdi Filistin konusunda "mangalda kül bırakmayanlar", ne yapıyorlardı? Onlar, belki de "tank ihalesi"nin peşinde olanların "devrimcili"ğini teorize etmekte ve mağdurların suçlu olduğuna ilişkin kanıtlar bulmakta(ydı)lar... İşgalci İsrail kuvvetlerini, üstelik de işi Şaron'un şahsına indirgemeden, "alenen" kınamak gerekiyor, öncelikle.

İkirciksiz, amasız...

Arafat'ın Ramallah'taki merkezi üzerindeki ablukanın bir an önce kaldırılmasını talep etmek gerekir. İşgale uğramışların "terörü"nden bahsedip, saldırganları haklı çıkarmanın ahlaki olmadığı açıkça ifade edilmelidir. Sadece Filistin'de değil, her yerde...

İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırım bir an önce durdurulmalı, İsrail devleti yetkilileri savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır. Bunu savunanlar, aynı talebi, tüm savaş suçluları için de dile getirebilmelidir...

İşgalci İsrail, sadece Filistin halkına değil, barış isteyen İsraililere de baskı uygulamaktadır. Başkasının ülkesindeki baskılara karşı sesini yükseltenler, İsrail gibi terörist bir devlet topraklarında demokratik yapmanın ne kadar zor olduğunu "inşallah" anlamışlardır...

Bir de savaş karşıtları, vicdani redçiler var, İsrail'de. Herkes onları alkışlıyor, alkışlamada haklılar da. Ama, başka ülkelerde, her türlü baskıyı göze alarak, savaş karşıtlığı yapanlar için, kollarını kıpırdattılar mı? Sivillerin katili olmayı reddeden tüm İsrailileri ve diğer ülke yurttaşlarını desteklemek gerek!

İsrail'in bu saldırganlığı, ABD desteklidir. ABD'ye karşı çıkmadan, İsrail'e karşı çıkmak eksiklidir. Ayrıca, ABD gibi saldırgan gözükmemekle birlikte, İsrail ve Filistin'e eşit mesafede durma adı altında, İsrail'in saldırganlığında payı olan diğer emperyalist ülke ve birlikleri ihmal etmemeliyiz. Nasıl ki, Afganistan ve Irak olaylarında, başta İngiltere olmak üzere, Avrupalı emperyalistlerin eli de kana bulaşmışsa, şimdi "demokrasinin odağı" gibi yutturulmaya çalışılan AB'nin eli de, Filistin'deki kanla bulaşmıştır!

Bugün Filistin'de herkesi insanlıktan utandıran bir tablo yaşanmaktadır. Her türlü hak, temelde de Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı çiğnenmektedir. Bu hakların yerine getirilmesi, BM başta tüm uluslararası kuruluşlardan istenmelidir.

Bu sayımızın dosya konusu; Dünya Sağlık Örgütü. Geçtiğimiz aylarda Kocaeli'de göreve başlayıp, Ankara'dan gitmek durumunda kalan ve işlerimizin yükünü Ankara- Kocaeli hattına taşıyan Onur Hamzaoğlu arkadaşımız hazırladı, dosyayı. Umarız, doyurucu bulursunuz. Sağlığın uluslararası boyutunu algılama açısından, oldukça yararlı olacağına inandığımız dosyamıza yönelik değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Bu sayımızda ayrıca hastanedeki hasta günlerinin uygunluğunun değerlendirilmesiyle ilgili bir araştırma ile küreselleşme ve tıp eğitimi konularında iki yazıyı yayınlıyoruz.

Bu arada, tabip odası seçimleri başladı. Aydın ve Balıkesir Tabip Odası seçimleri sonuçlandı. Demokrasiden yana hekimlerin kazandığı bu oda seçimlerinin, diğer odalara örnek olmasını diliyoruz. Çünkü, "sağı-sol"u birleşip, daha demokratik bir ülke, daha demokratik bir sağlık ortamı, daha demokratik bir tabip odası hedefini boğmaya çalışıyorlar. Güçleri yetmeyecek...