





Son iki sayımızın bu sayfalarında ülkemizde yaşananları paylaşırken, bir yandan da savaş ve şiddet nedeniyle Kürt illerinde atılan çığlığı duyuyor, yüreğimiz yettiğince çığlıklara ses vermeye çabalıyorduk. Anne karnında kuşunla öldürülen, defnedilemediği için dondurucuda bekletilen bebeklerimizin ve çocuklarımızın sonu gelmiyor. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları çatışma mekânına dönüştürüldü, güvenlik güçlerinin ablukasında, sağlık emekçileri bodrumlarda hizmet sunma çabasındadır. Diğer yandan, korktuğumuz başımıza geldi. Yüreğimizin bölündüğüne tanıklıklarımız her geçen gün artıyor. Savaş ve şiddet devam ettikçe daha da artacak ve ...

Söz bitti... Yazı, çoktan bitmişti.

Dergimizin ilk iki sayfasını BEYAZa ayırdık. Hem BARIŞ hem de HEKİMLİK için.

Bu sayımızda sizinle paylaştığımız "Tıbbi Atıklar" başlıklı dosyamızı Cavit Işık Yavuz arkadaşımız hazırladı. Sağlık hizmetleri sunum sürecinde ortaya çıkan atıkları hem çevre hem de işçi sağlığı boyutlarıyla ele alan çalışmaya emek veren dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bariş içinde yaşama hakkımızı istiyoruz...