

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

Son yıllarda herkes değişimden, dönüşümden söz ediyor. Değişimden, dönüşümden söz etmemek, tutuculuk olarak algılanıyor. Moda, yani... Oysa, bu kavramlar, içi boşaltılmış olarak, belki de içeriğinin tam tersi bir anlamda kullanılmakta. Toplumun tüm sosyal özelliklerinden arındırılması, üstelik de oldukça pervasız bir şekilde "değişim" diye, "dönüşüm" diye ifade ediliyor. Toplumsal geriye gidiş, bu kavramlar altında meşrulaştırılmak isteniyor. Buna karşı direnmek ise, bir suçluluk göstergesi!

Değişimin toplumun yararına olmasıdır, önemli olan. Hatta, değişimin en makbul olanı olarak "devrim" kavramını kullanırız. Gelecek hedefli, bugünü değiştirmek, devrimci bir etkinliktir. Bu etkinliğin, bizzat insanların, kendi özeneyimlerinden yola çıkarak olması, değerlidir. İnsanlar, kendi sorunlarına, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, o güne kadar kendilerine aşılana çalmaya çalmaya "acz" duygusunu kırarak, çözüm aramaya kalkışmalarıdır; devrimcilik. Değiştiricilik. Doğal olarak, değiştirmek isteyen, önce durum saptaması yapar; mevcut durumu analiz eder. Eski klasik deyimle, somut durumun somut tahlilini yapar. Yapar ki, neyi nereye doğru değiştireceği netleşsin. Bir yanı ile değiştiricilik, "vektör fiziği" ne benzer. Kendisinin de içinde bulunduğu bir kü(i)tleyi, hangi kuvveti uygulayarak, hangi yönde değiştirmesi gerektiğini kavramaktır. Durum saptaması, bir aşamadır. Ama, herşey orada bitmez, aksine orada başlar. Eğer, durum saptayıp bırakmayı, ya da bu durumda bir şey olmaz demeyi veya her şeyi bilinmez bir zamana ertelemeyi dönüştürücülük olarak algılamıyorsak...

Değiştirici, gelecek perspektifine sahiptir; ama değişimi bugünden başlatmaktır amacı. Gücü ölçüsünde, inancı ölçüsünde. Bugünden başlayan, yarına ulaşacak olan değişimin sahibidir. En azından böyle bir iddianın sahibidir. Daha iyiye gitmek için, olumsuzlukları, engelleri gözünde büyüterek, "modern baykuş"luğa soyunmaz. Yükün altına girer, mevcuta teslim olmaz!

5 Kasım, 24 Aralık, 10-11 Mart; aslında bu topraklarda bir değiştiricilik, bir devrimcilik öyküsüdür. TTB (ve SES), bu süreçte, bir durum tespiti yapmış, sorunlara işaret etmiş ve kendince bir hedef göstermiştir. Bir yanıla sağlık sektörünün sıkıntılı oluşu, sağlık çalışanlarının koşullarının kötüleşmesi, sağlık hakkının giderek kapsamının daralması; o güne kadarki bilinen tespitlerdir. Bu kez bir şey daha eklediler, durum tespitine. Kendi öz eylemliliğimizle, kendi sorunlarımızı görünür bir hedefe doğru çözmeye yönelmek. Biz yapacaktık, bugün yapacaktık. Üstelik, kimsenin yapma mecalinin görünmediği bir ortamda... Üstelik, sonunda, bir güvence olarak ta başlamamıştık, bu işe. Yani sonunda, çözüm de olmayabilirdi. Olsundu... Biz yarın için, bugünden, hem kendimiz, hem de sağlık hakkının sahibi olması gerekenler için değiştirmeyi amaçlamıştık.

10-11 Mart'ı ve tabii ki öncekileri de yapanlar, bu toprakların devrimci geleneğinin sürdürücüleridir. Onlar, lafları arka arkaya dizerek kendilerinde ve çevrelerinde oluşturulmuş acz duygusunu pekiştirmeyi değil, acz duygusunu yenecek olanın kendi öz enerjileri olduğunu bilerek, bu duyguyu dağıtmaya denemişlerdir. Ve de, önemli ölçüde başarılı olmuşlardır.

Bu süreç, nasıl gider, nerede tikanır, bilinmez. Ama, bilinen o ki, değiştiricilik, ancak bu şekilde olur. Bu değiştirici enerjinin yarattığı rüzgar, nereleri daha harekete geçirecekse, geçirecek ve daha güçlü esecektir. Esecer rüzgann gücü, değişimin nerede duracağını bize gösterecektir.

Bu noktada, sağlık sektöründeki diğer güçlerin katkısı, diğer sektörlerdeki güçlerin devreye sokulması, işin siyasallaşmasının eksik kalmasının getireceği handikaplar gibi, çok sayıda ve çoğu haklı olacak eleştiriler de dile getirilebilir. Ama, hiçbirisi, 5 Kasım-11 Mart sürecinin devrimci/değiştirici özelliğinin önemini eksiltmez. Değişim olacaksa, böyle olacaktır...

Bu sayımızın iki ana başlığı var. Biri yoksulluk. Onur Hamzaoğlu arkadaşımız, her zamanki titizliği ile, çok yetkin bir dosyaya "editörlük" yaptı. 2004'e böyle bir dosya ile girme mutluluğumuzu paylaşacağımızı umuyoruz. İkinci başlığımız ise, yerel seçimler vesilesi ile, yerel yönetimler. Dosya gibi olmadı. Daha çok güncelin arkasında kalanı sergilemeye yönelik yazılardan bir demet sunmaya çalıştık. Umarız beğenirsiniz. Değiştirici bir ruhla girdiğimiz 2004'ün, gerçek anlamıyla bu kavramı bize yaşatması dileğiyle...