

"PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK" YAZISINA BİR EK

Dr. Mehmet YILDIZ

İP (İşçi Partisi)'nin programında sağlık konusuna iki sayfa ayrılmış. İşçi Partisi, Sosyalist Parti'nin kapatılmasından sonra kurulan bir parti ve onun teorik mirasçısı. Bu bakımdan Sosyalist Parti'nin belgelerindeki sağlıkla ilgili yazıları da İşçi Partisi'nin sağlıkla ilgili görüşleri olarak inceleyebiliriz. Sosyalist Parti Ekim 1991'de Emekçi İktidarında Parasız Sağlık isimli 16 sayfalık ülkemizdeki sağlık sorununu değerlendiren ve partinin bu konudaki çözümlerini anlatan bir broşür yayınlamış. Bu broşürden bazı alıntılar şunlardır:

"Toplumun yüzde 5'ini oluşturan bir azınlık nasırını Avrupa'da aldırıyor. Yüzde 95'i ise hekimle görüşebilmek için torpil bulmak zorunda. Hastane kapısı azap kapısı. Her bin çocuktan 78'i 1 yaşına basmadan ölüyor. Bu rakam Güneydoğu'da 98'e çıkıyor. İş kazalarından ölme riski Türkiye'de Avrupa'dakinden 4 misli fazla. İşçi sağlık güvencesinden yoksun. Köylünün ise adı bile geçmiyor. Devlet bütçesinden askeri harcamalara ayrılan pay yüzde 14.3 sağlık hizmetlerine ayrılan ise sadece yüzde 4.3.

Hekim işine yabancılaşmış.

Rakamların günlük yaşamdaki anlamı kötü beslenmenin, kötü çevre koşullarının, kötü eğitimin sonucu olarak hastane kapılarına yığılmaktır. Ölüsünü hastanede rehin bırakmaktır. Reçetenin parasını bulamamaktır. Hekime düşman kesilmektir, yalnızlıktır, çaresizliktir, hayata küsmektir, kadere bel bağlamaktır, eli böğründe kalmaktır.

Sağlık alanındaki ürkütücü tablonun yaratıcısı ve sorumlusu düzendir, emperyalizme bağımlı kapitalizmdir, serbest piyasa ekonomisidir. Büyük sorun şudur: İnsan mı, kar mı? Halkın sağlıklı olmasından sermayenin çıkarı ve karı yoktur. Ama sağlık satmak karlı bir iştir. Serbest piyasa sistemi insanı pazara düşürdü, aynı zamanda insanın sağlığını alınıp satılır mal haline getirdi. Düzen ezdiği sakatladığı, aç bıraktığı, hasta ettiği insan sürülerini hastane kapılarına sürüyor. O kapıda insanlara kaç liralık sağlık istedikleri soruluyor. Önce hasta ediyor sonra soyuyor.

İlaç sektörü emperyalist tekellere bağlı 10 firma tarafından kontrol ediliyor. Serbest piyasa hekimi hastadan koparıyor. Hastanın kişiliğinde iyileştireceği insanı değil müşteriyi görmeye zorluyor. Düzen muayenehane açmayan hekimi enayiler sınıfına yazıyor. Hekimi esnaflaştırıyor, işine yabancılaştırıyor. Sadece hasta değil hekim de bu sağlık sisteminin kurbanıdır.

İnsanı önde tutan, halkın sağlığına önem veren bir politika tedaviden önce hastalığı önlemeye çalışır. Herkes bilir ki kötü ve dengesiz beslenme her türlü hastalığa davetiyedir".

İP'nin programında ise sorunların çözümleri olarak şunlar belirtiliyor:

"Sağlıklı Çalışma; Çalışma hayatında işçilerin ve emekçilerin sağlığı esas alınır. İşyerleri ve fabrikalar sağlık koşullarına uygun olarak düzenlenir. İnsan sağlığına olumsuz etkileri olan çalışma alanlarında koruyucu ve önleyici tedbirler alınır.

Kadınların sağlık ve çalışma koşulları özel olarak düzenlenir.

Parasız ve Nitelikli Sağlık; Sağlık hizmetleri ve ilaç parasızdır. Demokratik halk iktidarı sağlık alanındaki her düzeydeki eşitsizlikleri ortadan kaldırır. Herkese ihtiyacı kadar ve nitelikli sağlık hizmeti sağlar.

Özel hastaneler ve poliklinikler kamulaştırılarak halkın hizmetine sunulacaktır.

Sağlık hizmeti, işyeri, mahalle, köy ve okul temelinde yeniden örgütlenerek halkın ayağına götürülecektir. Hastalıkları önleyici sağlık hizmetine öncelik verilir ve halkın sağlık bilgisi bu amaçla geliştirilir.

Sağlıklı bir toplum için yürütülen bütün hizmetler, planlama, yönetim ve denetleme aşamalarında sağlık hizmetini verenler ile hizmetten yararlananlar ve yerel yönetimlerin etkin katılımıyla yürütülür".