

TTB RAPORU

TTB 45. BÜYÜK KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ (29 Haziran 1997-Ankara)

1- 45. Genel Kurul -bir yıl önceki 44. Genel Kurul gibi yeni bir hükümet krizinin yaşandığı günlerde toplanıyor. 45. Genel Kurul bu durumun bir rastlantı olmadığını, Türkiye'de sağlık alanında yaşanan sorunların da aynı zeminde kaynaklandığını, bunun bir yapısal sorun olduğunu tespit eder.

2- Türkiye'de kır-kent, Doğu-batı, yoksul-zengin arasındaki fark giderek açılmakta, bir bütün olarak eşitsizlikler artmaktadır. Ülkedeki hemen her kesimde belirlenen tüm parametreler buna işaret etmektedir. Bu tablo son bir yıllık Refahiyol Hükümeti boyunca değişikliğe uğramak bir yana çete-gericilik işbirliği zemininde daha da gelişmiştir.

3- 45. Genel Kurul, Türkiye'nin, son bir yıllık Refahiyol Hükümeti ile gericiliğin iktidara tahvil edilme çabalarına tanık olduğunu belirler. Bunun kabul edilemez olduğunu belirtir. Türkiye'nin ihtiyacı gericilik değil, aydınlanmadan yana olmaktır. Bundan geriye dönüş onaylanamaz.

4- 45. Genel Kurul, bugünlere gelinmesinin yakın tarihimizdeki gerekçesi (gericiliği koruyan/kollayan ve yaşatan zemin) olarak 12 Eylül hukukunu belirler. 12 Eylül hukukunu bu ülkenin başına musallat edenler ve -hangi gerekçeyle olursa olsun- ona dokunmayanlar tarih önünde suçludurlar. Gericilik, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün olmadığı ortamlarda boy atar, hızla büyür. İşte 12 Eylül hukuku ve onun beklileri, aynı zamanda gericiliğin/şeriatın da sorumlularıdır.

5- Türkiye'de sorun yapısalıdır ve savaş-çatışma ortamı bu yapısal krizin bir diğer önemli nedenidir. Türk Tabipleri Birliği gerek bir hekim örgütü, gerekse de bir toplumsal duyarlılık olarak savaşa karşıdır. Savaş ortamı ve savaşın bizzat kendisi bu ülkede barış içerisinde yaşamak isteyenlere rağmen yürütülmektedir.

6- TTB, Türkiye'de yaşayan insanların Susurluk kazası ile bir kez daha gözler önüne serilen çete-gladyo ilişki-

lerinden ve şeriat güçlerinin işbirliğinden öğrendiklerini bilmektedir. Bu duygunun "sürekli aydınlık için bir dakika karanlık" eylemi ile mütevazî ama kararlı bir biçimde gösterildiğini düşünmektedir. Türkiye'de ihtiyacın dü-rüst, onurlu, çalışanlardan yana kesimlerin dayanışması olduğu çok açıktır. Türk Tabipleri Birliği kendisini çalışanların ve dayanışmasının bir parçası olarak kabul eder.

7- Türkiye'nin son bir yıllık bunaltıcı gündemi sağlıkta da kendini göstermiştir. Sağlık alanı ile ilgilenen bir çok bakan olmuştur. Bunlar ya kendini bilmez, ya da kendini bilse bile ne yaptığını bilmez bir çizginin takipçisidirler. Balyoz-Kadro hareketlerinden rotasyonlara, sağlık politikalarının acil ünitelerine kadar siyasal renk taşıyan ve şov niteliği olan çıkışlar dışında bir "katkı" görülmemiştir.

45. Genel Kurul sağlık yasa tasarıları çabalarının öz itibarıyla bir aldatmaca bütünü olduğunu bir kez daha tespit eder ve hükümetleri (eğer samimi iseler);

1- (Temel Sağlık Hizmetlerini önceleyen Birinci Basamak Çalışanlarına Değer Veren Politikalarla) Sevk zincirini derhal kurmaya

2- Sağlığa kaynak aktarmaya

3- Çalışanların ücretlerinde ve yaşam koşullarında iyileştirme yapmaya çağırır.

Sağlık ile ilgili ve hizmetlerin organizasyonuna yönelik Hükümetlerin niyetlerini ilk elde test edecek üç parametre bunlardır. 1980 12 Eylül'ünden beri iktidarda olan tüm aktörler aynı şeyi söylemektedirler: "Sağlık Parası Olanın Hakkıdır!". TTB bu tutumun utancına ortak olmayacaktır.

8- 45. Genel Kurul başta TTB'nin seçilmiş yöneticileri olmak üzere, her düzeyde keyfi, siyasi, gereklilik ve adil-likten uzak yer değiştirme/sürgünlere/cezalandırmalara karşıdır. Bu uygulamaların seçilmiş oda yöneticilerini de kapsaması hükümetlerin, adil düzen savunucularının

ve gerici-çete işbirliği anlayışının ne olduğunun açık göstergeleridir. TTB bu uygulamalara karşı diğer çalışanlarla birlikteliğin ve karşı koymanın kalıcı çözümleri sağlayacağına inanmaktadır.

45. Genel Kurul, keyfi biçimde yapılan, kişilerin yaşantılarını alt-üst eden ve hizmete de bir katkısı olmadığını bildiğimiz rotasyon uygulamalarının derhal durdurulmasını bir kez daha talep eder.

9- TTB, Türkiye’de hekimlik uygulamalarının zorluğunu bilmektedir. Çalışma ortamı, çalışma koşulları, özlük haklarındaki yetersizliğin ötesinde demokratiklik ve insan hakları açısından özürli olmak bu alanda da kendini göstermektedir. Son örnek Adana’da hekim-hasta ilişkisinin gereklerini yerine getirdiği için Dr.Tufan Köse’ye ceza verilmesiyle belgelenmiştir. Türkiye’de iyi hekimlik uygulaması yapmak yönetimlere/devlete rağmen bir çabadır. Türk Tabipleri Birliği 45. Genel Kurul’u bu çabaların destekçisi olarak Dr.Tufan Köse ile dayanışma duygularını ifade eder.

10- TTB, kamu sağlık hizmetlerinin kazanılmış bir hak olduğunu ve devletin insanlara sağlık hizmetlerini eşit, ulaşılabilir bir şekilde sunmasının görevi olduğunu savunur. Yıllardır sağlığın ticarileştirilmesi ile geline olumsuz tablo, sağlık yasa tasarılarının hedeflediklerinden farklı değildir. Türk Tabipleri Birliği bu tablonun savunucusu değildir. Bu tablo, sağlıkta bir çok hakkın gaspını getirmiştir. Çözümün; kamu sağlık hizmetlerinin geliştirilerek savunulması olduğunu bir kez daha vurgular.

11- TTB, mezuniyet öncesi tıp eğitimine ilişkin uzun yıllardır uyarı ve görüşlerini kamuoyuna sunmaktadır. Ancak geline noktada; tıp fakültelerinin sayı ve niteliklerinden öte, eğitim kurumları olmaktan çok hizmet ve sağlığın ticarileştirilmesi faaliyetleriyle içli-dışlı olduğu ortadadır. Hemen nerde ise tam gün çalışan öğretim üyeleri bir elin parmakları kadar azalmıştır. Tıp fakültelerinde eğitim büyük ölçüde sekteye uğramıştır. Türk Tabipleri Birliği tıp fakülteleri öğretim üyelerinin bu konuda daha sorumlu davranmalarını beklemekte ve işbirliğine açık olduğunu hatırlatmaktadır.

12- Türk Tabipleri Birliği şef-şef yardımcılığı sınavları konusunda bir anlayışın mücadelesini yürütmektedir. Bu çabalar Haziran ayı başında yapılan Merkezi Yabancı Dil Sınavı ile ilk ürününü vermiştir. Ancak Sağlık Bakanlığı ve özellikle de üst düzey bürokrat kadroları bu noktadaki dirençlerini sürdürmektedirler. Bunun somut göstergesi 22 Haziran’da Resmi Gazete’de çıkan yeni yönetmelik değişikliğidir. 20 Şubat’ta merkezi bilim sınavını da içeren bir yönetmelik çıkartan Sağlık Bakanlığı, 3 ayda bilinmeyen (!) bir gerekçe ile bu yönetmeliği değiştirmeye kalkmaktadır. Tutarsızlık ve kadro telaşı artık utanç

verici boyutlardadır. Merkezi Bilim Sınavının önünde Sağlık Bakanlığı’nın siyasi kadrolarının dışında hiçbir güç ve gerekçe yoktur. Türk Tabipleri Birliği eğitim hastanelerinin EPKK’larından da aldığı güçle Merkezi Bilim Sınavı için bir ısrar ve çaba içerisinde olacaktır. Bu beklenti bilimsel, adil, objektif bir yükselme sistemi isteyen bütün çevrelerin ortak dileğidir.

13- SSK sağlık hizmetleri Türkiye’de sunulan bütün sağlık hizmetleri içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. TTB bu bilinçle geçmiş yıllarda konuya yönelik özel çalışmalarında bulunmuştur. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son bir yılda daha öncekileri de aratan bir uygulama çizgisi izlemiştir. “Adil” düzen sloganının somutlandığı sınavlara, kadro hareketlarına tanık olunmuştur. SSK Yönetiminin özertleştirilmesi, SSK krizine çözümün yurt dışındaki IMF, Dünya Bankası reçeteleri yerine, SSK çalışanları ve işçilerin mutabık olduğu önerilerde aranması, SSK Genel Kurulu’nda çalışanların da temsili, SSK gayrimenkullerinin satışının engellenmesi ilk eldeki temel taleplerimizdir. TTB bu taleplerin takipçisidir, takipçisi olacaktır.

14-Türk Tabipleri Birliği hekimler dahil olmak üzere sağlık çalışanlarının ve genel olarak da çalışanların ücretlerinin düşük olduğunu bilmektedir. Bu noktada kazanımlar elde etmenin Türkiye’de bütün çalışanların sendikal mücadelesi ile mümkün olduğunu düşünmektedir. Hekimlerin de birer sağlık çalışanı olarak bu duygu ve bilinçle süreçte yer almalarının tek çözüm olduğunu vurgular.

15- 45. Genel Kurul medyanın sağlığa yaklaşımı ve konuları işleme tarzının hekim kamuoyunu rahatsız ettiğini tespit eder. Sağlığın bir insan hakkı olduğu bilinciyle, bu hakkın kısıtlandığı, suistimal edildiği her olayın üzerine gidilmesinden yana olduğunu hatırlar. TTB bu anlamda uyarılara açık olduğunu, aynı zamanda katkı sunmak istediğini bildirir. Ancak, “haberci”lik kaygıları ile “doğru bilgilendirme” arasındaki farkı medyanın değerlendirmesi gerektiğini düşünür. Bugün penisilin kullanımındaki sıkıntılarda medyanın payının büyük olduğunu hatırlar.

45. Genel Kurul medyanın yaklaşımında eksik ve çarpıtmalar olduğunu tespit etmekle birlikte “medyaya malzeme olacak” zeminin sistemce sunulduğunu da bilmektedir. TTB örgütünün dürüst, onurlu, iyi hekimlikten yana bütün güçleri seferber eden bir tutumu daha diri olarak göstermesi gerektiğini vurgular.

16- 45. Genel Kurul tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’de yaşayanların bağımsız, özgür, demokratik, laik, savaşırsız, barış içerisinde bir Türkiye özleminde birleştiklerini bilmektedir. Türk Tabipleri Birliği kendisini bu özlemin ve bu özlem için dayanışmanın bir parçası olarak kabul eder.